

FRAME ART013
DE KUNSTRROUTE

gratis toffe wandel
route in de wijk
Sint Anna

P8



RAKAN DE
EDELPAAGAAI

die dol is op
muziek

P 5



VOETTOCHT NAAR
ROME IN 333 DAGEN

verder lezen
met deel 2

P15



STEUN JE FAVORIETE
TILBURGSE KOK

en pre-order het
kookboek 'Kok in
Lockdown'

P20



Overal planten in huis, wel meer dan honderd

Door Anita Zeeman

Xantijne van Beers houdt van planten. 'Ik heb meer dan honderd planten. In vrijwel alle kamers staan planten in groepen bij elkaar. Ik heb de liefde voor planten van jongs af aan meegekregen. Mijn ouders wisten er veel van, vooral mijn vader.'



foto: Kim Pattiruhu

Haar eerste baantje was bij de Marktkauf in Eindhoven, een tuincentrum annex bouwmarkt. 'Mijn eerste plant heb ik daar gekocht, een olifanspoot (beaucarnea). Hij heeft een brede stam met in de top smalle langwerpige bladeren. Ik heb hem nog steeds, al ongeveer 23 jaar. Maar in het begin was ik niet zo goed in het verzorgen van planten. Hij is toen wel een keer naar mijn ouders gegaan om daar te herstellen.'

'Ik verzorg mijn planten niet volgens het boekje, ik doe het op gevoel. En ze doen het uitstekend'.

'Veel over het verzorgen van planten heb ik mezelf geleerd. Gewoon proberen, planten zijn goed in overleven. Men mag mij om advies vragen, maar ik weet ook niet alles. Als ik het niet weet zoek ik het op, zo leer ik weer bij. Het valt me op dat mensen het meestal te goed willen doen. Bijvoorbeeld: de winter is de rustperiode voor planten. Dan moet je ze niet stekken, snoeien, voeding geven of verpotten. Dat kun je in het voorjaar weer doen. Of ze geven een plant te veel water. Volgens mijn ouders

moet je een plant zelfs een beetje verwaarlozen, dan gaan ze beter bloeien.'

Ook op haar werk heeft ze veel planten neergezet. 'Ik werk in de gesloten jeugdzorg +. Ik draai daar twee keer per week een 24-uurs dienst. De planten staan er na mijn vakantie soms wat zielig bij. Niet omdat de jongeren niet voor ze zorgen, maar omdat ze de planten bijvoorbeeld te veel water geven. Omdat ik 24-uurs diensten draai mag ik mijn twee honden meenemen naar het werk. Ze komen uit Spanje en toen ik ze kreeg waren ze erg bang. Ik ben op cursus gegaan om te kijken of ik hun angst kon verminderen. Honden zijn een spiegel voor mijzelf en voor de jongeren. De honden en de jongeren leren van elkaar. Sommige planten vind ik zo leuk dat ik ze spaar. Bijvoorbeeld syngoniums en gatenplanten (monstera). Ik stek ze en soms verkoop ik ze. Stekken zet ik in mijn plantenruilkast. Je mag daar plantjes en stekjes omruilen. In Tilburg en omgeving is een stekjesroute van liefhebbers die een plantenruilkastje hebben.'

5 Toffe Tips

- 1 Kijk naar de oorspronkelijke herkomst van de plant, zijn leefomstandigheden. De lepelplant komt oorspronkelijk uit moerasachtig gebied. Die kun je veel water geven.
- 2 Let op de samenstelling van de grond waar je ze inzet. Bijvoorbeeld de gatenplant is een tropische plant die gevoelig is voor wortelrot. Hij houdt niet van nattigheid. Zorg voor luchtige grond.
- 3 Besproei de planten af en toe met de plantenspuit. Vooral nu de luchtvochtigheid in huis laag is door de verwarming. Bovendien, bij veel planten voorkomt sproeien spint.
- 4 Lees het boek van Mama Botanica 'Stek je plant'. Ze heeft ook een YouTube kanaal. Ze geeft duidelijke uitleg, ook geschikt voor beginners.
- 5 Op Facebook heb je de Stekjesroute: Een hele gezellige groep uit Midden-Brabant die graag gratis stekjes/plantjes willen ruilen via hun eigen plantenruilkastje: <https://www.facebook.com/groups/stekjesroute>

De Koppel is de wijkkrant voor Korvel, Westend en Sint Anna. Maar ook de Trouwlaan, Uitvindersbuurt, Zeeheldenbuurt en Oerle. Zij verschijnt 5 keer per jaar in een oplage van 9.500 exemplaren.

Redactie adres

Stichting Wijkkrant de Koppel
p/a Karel Doormanlaan 35, 5025 ZD Tilburg
redactie@wijkkrantdekoppel.nl www.wijkkrantdekoppel.nl

Voor vragen, opmerkingen of eventuele klachten kunt u naar de redactie mailen: redactie@wijkkrantdekoppel.nl
Alle aanleverspecificaties kunt u vinden op onze website.
Ook zijn daar de reeds verschenen kranten digitaal te lezen.

Redactie

Stijn Oosterling: redactie
Anita Zeeman: redactie
Dagmar Ebbeling: redactie
Kim Pattiruhu: fotografie
Marjolein vd Akker: redigeren
Marc Reinieren: website, opmaak, financiën
Odette Payens: opmaak, advertenties

**Eerstvolgende Koppel
komt uit op 24 april,
Kopijsluiting is
op 15 maart 2021.**

Belangrijke meldpunten

De gemeente, politie, Tiwos, TBV Wonen Breburg, Contourde-Twern en R-Newt werken nauw samen om de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt te verbeteren. Maar ook uw hulp is hard nodig om zaken op te kunnen lossen en een beter beeld te krijgen van wat er speelt in de buurt. Meld daarom zaken die om handhaving vragen of waar u overlast van ervaart. Heeft u het gevoel dat er 'iets niet klopt' in uw buurt? Ook dat horen we graag! U kunt ook melden als u zich zorgen maakt om iemand in uw straat/buurt.

Politie

Verdachte situatie? Spoed? Bel 112
Geen spoed, wel politie: Bel 0900-8844 of
www.politie.nl/melden
U kunt ook rechtstreeks mailen met de wijkagenten Teun Roovers en Harm de Cort
Wilt u anoniem een melding doen?
Meld Misdaad Anoniem, bel 0800-7000 (melders blijven altijd anoniem) of ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl

Tip of melding over uw buurt

Straatverlichting kapot? Ophalen (grof) huisvuil? Losliggende tegels of verstopte, heeft u overlast van iets?
Ga naar www.tilburg.nl/melden of bel 14013 (maandag t/m vrijdag tussen 8 en 18 uur).

Contactpersonen

Tiwos: Hilde Bauwens: hildebauwens@tiwos.nl 013-5490764
Rick Hendeiks: rickhendeiks@tiwos.nl

TBV wonen

Stefan Wiljouw: swiljouw@tbwvwn.nl en
Paul de Nijs: pdenijs@tbvwnen.nl
Murat Denirtas: medemirtas@tbvwnen.nl

Wonen Breburg

Alexandra Mravunac: a.mravunac@wonenbreburg.nl
Frank Sjaardema: f.sjaardema@wonenbreburg.nl
013-5399803

Contour de Twern

Jacoline Pijl, buurtondersteuner: 06-12936859
jacolinepijl@contourdetwern.nl

R-Newt

R-newt kids Sander: sander@r-newt.nl 06-23544700
R-newt jongeren Debbie: debbie@r-newt.nl 06-22761369

Politie

www.politie.nl-mijn buurt-wijkagenten-korvel Tilburg.

Gemeente Tilburg

Wilt u graag met de gemeente praten over uw buurt?
Neem contact op met uw wijkregisseur van de gemeente of omgevingsmanager Ankie van de Sande:
ankie.van.de.sande@tilburg.nl 013-5429084

INGEZONDEN BRIEF DOOR EEN BEZORGDE WIJKBEWONER

Het Korvel / St-Anna woongenot

Door J. Berens

Ruim 30 jaar geleden ruilde ik mijn ouderlijk huis in voor een goedkope huurwoning in de wijk St Anna. Het was prima wonen bij pa en ma en ik kwam op wat voor gebied dan ook niets te kort. Maar... Cupido, de god van de liefde, had mij met zijn gouden pijl diep in het hart geraakt. En ik wil de graag met mijn geliefde, een meisje! een verse nieuwe, sprankelende nieuwe toekomst beginnen.

Mijn meisje woonde op een kamertje nabij het Piusplein, ik woonde nog bij mijn ouders op het industriegebied op Loven. Hoe blij waren wij samen, dat we mochten reageren op een woning in het nieuw te bouwen straatje aan de Haverhof. (voorheen een terrein waar zich een autosloperij bevond) Na een onzekere periode kregen we een woning toegewezen. Wat waren wij blij, verliefd en gelukkig. Nadat wij ons gesetteld hadden werden wij verblijd met 2 prachtige kinderen. De contacten met burens en overburens waren fantastisch! We hadden het helemaal voor elkaar. We woonden in een fantastische straat, super contact met de mensen om ons heen en de straat blonk als een museumwijk. Wekelijks kwam de gemeentereiniging om onkruid, wildebegroeiing, zwerfvuil e.d. in het reine te houden. Werkvolk kwam graag in ons straatje voor een bakje koffie en een praatje.

Maar goed, dat was de jaren 80/90. Tegenwoordig is er veel veranderd! De mensen in mijn straatje zijn een dagje ouder. De gezelligheid onderling is er nog steeds maar de buurt is aan het verpauperen. Waar oudere mensen vertrekken, komen studentenhuizen terug. Geen probleem hebben wij daarmee want onze kinderen hebben of zijn aan het studeren. En zoals wij vroeger hebben geleerd..... Meer zielen, meer vreugd.

Het daadwerkelijke probleem is de achterliggende poortjes die worden opgehoopt met afval (degene die het storten schijnen dit geheel normaal te vinden) Het onkruid groeit tegen wil en dank de stoepen uit!. De gemeente komt al jaren niet meer (en als je ervoor belt, woon je in een (C) status, maar ondertussen betalen wij wel in de loop der jaren voor een (A) status). Bomen rijzen boven de hemel uit en begroeiën onze daken. Er is geen geld om te snoeien, destijds aangeplante struiken worden wegens geldgebrek of aan een portefeuille diamantgroep niet meer behandeld, deze mensen komen wel.... Vaak zelfs!! Met zeker 6 personen en een berg gereedschap rijden ze onze parkeerterrein op. Ze roken dan een aantal sigaretten, gooien de uitgerookte peuken op het parkeerterrein en vervolgens vertrekken ze weer!! (wij wonen tenslotte op een (C) status)

Waarschijnlijk wordt dit weer niet gepubliceerd wegens één of andere discriminatie van bepaalde groepen of groeperingen, zij het niet mensen met een beperking? Maar mijn straatje, onze gemeenschap, onze buurt is het meer dan zat, dat onze ambtenaren van de gemeente Tilburg, de mensen waarvoor zij vertegenwoordiger zijn, gewoon laten stikken. Het blijft een raadsel waarom in onze wijk het Korvelplein, Korvelseweg, Bredaseweg, Ringbaan-Zuid een A status verdienen waar zelfs de burens elkaar niet eens bij voornaam kennen? Stadsaanzicht?

P.S. Cupido heeft zijn werk goed gedaan. Nu op meer dan middelbare leeftijd ben ik nog steeds verliefd op mijn meisje van toen en hoop hier nog lang te mogen leven maar dan wel in een ouderwetse propere buurt!

J. Berens
Haverhof 11, Tilburg



Martijn de Boer - Eiken in het zonlicht -
(Aquarel, 28x38 cm) www.martijndeboer.com

Wandelend kennis maken met kunstenaars uit de wijk Korvel en St-Anna

Dit weekend start F-ART013, de Framed Art 013 kunstroute. Een unieke manier om al wandelend kennis te maken met de kunstenaars uit Korvel en St.-Anna.



Er kan drie dagen lang gewandeld worden: van vrijdag 26 februari tot en met zondag 28 februari. Het idee voor de Framed Art 013 kunstroute ontstond een jaar geleden, tijdens het begin van de coronacrisis. Eén van de initiators, Joyce van den Brand, van huis uit kunstschilder, hierover: "De hele kunstsector werd in het hart geraakt, er kon niks meer. Alles zat op slot. Dat was het moment dat we dachten: laten we eens kijken wat er wél kan!"

Samen met Nienke Voetèl, docent beeldende vormgeving (tekenen/grafisch),

ontwikkelde ze het plan om kunstenaars uit verschillende disciplines, van beeldende tot uitvoerende kunst, een podium te geven in de eigen wijk. De uitdaging daarbij was om de expositie coronaproof te organiseren. Vandaar het idee om te wandelen en bewoners te vragen om ramen van hun huis ter beschikking te stellen. Die combinatie van wandelen en kijken laat zich buiten prima doseren.

De kunstroute is uitgezet in St. Anna. Er wonen en werken veel kunstenaars in St. Anna en Korvel. "We wilden de route compact en beloopbaar

houden. De kunst en kunstenaars zijn te zien in de ramen die door bewoners uit de wijk St. Anna beschikbaar zijn gesteld. Framed Art dus. Ook wordt er gebruik gemaakt van bijzondere locaties op de route", aldus de organisatoren.

Op de oproep aan kunstenaars en bewoners om de route mee mogelijk te maken is in aanloop naar deze bijzondere expositie heel enthousiast gereageerd. Ook veel jonge kunstenaars hebben zich aangemeld.

De route die vanaf 26 februari te bewandelen valt, is zo'n 5 km lang en loopt door de wijk St. Anna. De start is in de St-Annastraat 20, waar je een programmaboekje op kunt halen met de wandelroute, de deelnemende kunstenaars en het programma van de uitvoerende kunsten. Toegang is gratis. Kijk voor meer info, de tijden, de exacte looproute en impressies op www.facebook.com/frameart013 en www.instagram.com/frameart013

COLUMN

Door Wim Werker

Rauwe stemmen Ik kreeg laatst van mijn zoon een boek cadeau van de Vlaamse schrijver Wouter Bulckaert, een biografie over Ry Cooder die er zijn mag. Er worden relatief weinig geheimen onthuld over zijn leven maar alles wat Cooder muzikaal heeft gepresteerd staat met punten en komma's genoteerd. Voor de echte fan beslist een aanrader. Ik vind echt niet alles goed of mooi wat Ry Cooder heeft uitgebracht. Maar in mijn kast staan 5 cd's van hem die ik vaak draai en ze horen beslist bij mijn favorieten.

Ik zat deze week wat te fröbelen op U-tube, toen ik wat live nummers van de meester tegenkwam. Het waren enkele bekende nummers en op het toneel werd Cooder onder andere bijgestaan door Flaco Jiminez. Mensen, het was erg mooi. Na het genieten kwam de analyse. De stem van de relatief jonge Ry, hij is inmiddels 73, kwam rauw over. In de studio's wordt er waarschijnlijk veel weggepoetst. Toen ik over die rauwe stem nadenkt kwam ik al gauw tot de conclusie dat enkele van door mij geliefde zangers niet hetzelfde rauwe geluid hebben maar dat ze wel een speciale stem hebben. Bijvoorbeeld Randy Newman (77 inmiddels) en Mark Knopfler (71). Laatst durfde mijn vrouw zomaar te beweren dat ze niet verstond wat Knopfler aan het zigen was. Als door een adder gebeten reageerde ik "dat ze niet moest kletsen" want Mark Knopfler heeft toch wel een zeer speciaal plaatsje in mijn CD-kast.

Maar eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik af en toe ook niet alles versta. Hetzelfde, ik moet weer eerlijk zijn, heb ik bij de door mij sinds 1972 aanbeden Randy Newman. Zeker bij de laatste CD's haalt hij af en toe de tonen maar heel moeizaam en zit ik er soms met samen geknepen billen naar te luisteren. Maar hij blijft me ontroeren. Al met al ben ik dus gek op de soms door het leven getekende stemmen van artiesten, waaronder de oude Paul McCartney (78) en Tom Waits(71). Van de laatste is: "Four sheets to the wind in Copenhagen" het summum van een rauwe stem.

Prachtig.
Blijf gezond!

GEMEENTENIEUWS



Vernieuwde speeltuin Willie Wortelplein

De oude speeltoestellen aan het Willie Wortelplein zijn enige tijd geleden verwijderd, omdat ze niet meer aan de veiligheidseisen voldeden.

De Wijkraad Zuiderkwartier, Contourdetwern en de gemeente hebben daarom een enquête

gehouden onder de bewoners. Zij konden kiezen uit drie toestellen. De keuze is gevallen op een groot speelkasteel en schommelcombinatie van Kompan BV. De voorbereidingen voor uitvoering zijn in volle gang. De bedoeling is dat de vernieuwde speeltuin in maart open gaat.



Voetbalveld Generaal Pattonstraat

De gemeente knapt het voetbalveld op aan de Generaal Pattonstraat en gaat samen met omwonenden kijken naar de behoeftes die er zijn in de wijk voor de inrichting. Daarbij wordt gekeken of er, naast voetbal, ook andere

soorten sport zijn op te nemen. Wijkregisseur Younes Nahnahi en buurtondersteuner Jacoline Pijl zijn hierover in gesprek. Zodra meer bekend is over de plannen, besteden we er in deze wijkkrant aandacht aan.

Kromhoutpark

Na een grondige renovatie is sinds eind januari het Kromhoutpark weer open voor bezoekers.

Het Kromhoutpark is een mooi park, met mogelijkheden voor iedereen: spelen, wandelen en sporten. Helaas bleek al snel na de opening dat er zaken vernield zijn. Ook ervaren omwonenden

regelmatig overlast van gebruikers van het park, bijvoorbeeld omdat er scooters/fietsers over de paden rijden, en geluidsoverlast in de avond of nacht. Bij de ingangen van het park komen nieuwe borden met daarop de gedragsregels voor het Kromhoutpark. Houd in het park rekening met elkaar en met omwonenden.

GEEN
ALCOHOL
IN HET
PARK



NIET
(BROM-)
FIETSEN
IN HET
PARK

HONDEN
AAN DE
LIJN



HONDEN-
POEP
OPRUIMEN

Iets melden? Gebruik de Fixi App

Iedereen wil graag in een schone, groene en goed onderhouden stad wonen. Daar zorgt de gemeente voor, samen met inwoners.

Dus ziet u een kapotte lantaarnpaal, losliggende stoeptegels of zwerfafval? Dan kunt u dit melden via de Fixi App.



Veestraat

De gemeente gaat in 2021 de Veestraat opnieuw inrichten. Er komen extra bomen en beplanting, nieuwe bestrating en de gemeente past de rijbaan en het parkeren aan. Het voorlopig ontwerp is in overleg met de wijkraad Zuiderkwartier en verschil-

lende bewoners tot stand gekomen. Op de website van de gemeente vindt u meer informatie over de herinrichting van de Veestraat, kijk hiervoor op tilburg.nl/veestraat.

Proef afsluiting Trouwlaan later

In februari zou er een proef starten met de Trouwlaan. Met de proef werd een 'knip' aangebracht tussen de Generaal de Wetstraat en de Generaal Smutslaan, om doorgaand autoverkeer richting de Ringbaan Zuid te weren. Het doel was om te meten of de verkeersveiligheid dan verbetert.

In deze periode van lockdown is dat niet objectief te meten omdat er minder verkeer op de weg is. De proef is uitgesteld. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de proef wel plaats gaat vinden. Omwonenden krijgen hierover tijdig informatie.

Een verwarmend cadeautje

Heeft u een eigen woning en wilt u makkelijk en voordelig energie besparen? Zet een eerste stap en doe de gratis online energiescan. Om u verder op weg te helpen, geeft de gemeente u er nu een cadeaubon van 15 euro bij.

U kunt de cadeaubon gebruiken in de webshop van het Regionaal Energieloket. Hier bestelt u artikelen die uw huis direct energiezuiniger en comfortabeler maken. Zoals tochtstrips, radiatorfolie en led-verlichting. Daarmee bespaart u op uw energierekening en heeft u meer wooncomfort zonder dat het u geld kost. Samen maken we Tilburg steeds duurzamer.



Kijk voor alle mogelijkheden op: aandeslagmetjehuis.nl.

Nieuws over uw buurt via mail of de app

Wilt u berichten over uw buurt via e-mail ontvangen? Meld u dan aan bij de e-mailservice van overheid.nl. Dan krijgt u onder meer bericht over ruimtelijke plannen, verordeningen, omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten in uw buurt.

Hoe u zich moet aanmelden, staat bij het kopje 'aankondigingen over uw buurt'. De gratis app 'over uw buurt' laat zien wat voor actuele aanvragen er zijn voor o.a. omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten in uw buurt. Bijvoorbeeld aanvragen voor een dakkapel, een kapvergunning of een schutting.

Download de app in de App Store of de Google Play Store onder de naam 'over uw buurt'.



Berichten over uw buurt

- gratis app: Over uw buurt
- e-mailservice: www.overheid.nl



Uw contactpersonen bij de gemeente

Younes Nahnahi: younes.nahnahi@tilburg.nl / 06-15 47 95 21.
Ankie van de Sande: ankie.van.de.sande@tilburg.nl / 06-15 88 18 44.
Algemene klachten of meldingen: via 14 013 of de Fixi App.

RAKAN

De edelpapagaai



foto: Kim Pattiruhu

Naam: Rakan

Soort: Edelpapegaai

Geboren: 20 februari 2020

De Edelpapegaai komt van nature voor in Nieuw-Guinea, Indonesië, en Noord-Australië. De Edelpapegaai is een opmerkelijk soort, omdat het mannetje en het vrouwtje zo veel verschillen. Het mannetje is groen met een oranje/gele snavel en het vrouwtje is rood met blauw en heeft een zwarte snavel. Voor lange tijd werden de mannetjes en de vrouwtjes ook gezien als twee verschillende soorten papegaai. De levensduur van een Edelpapegaai ligt tussen de 50 en de 80 jaar in gevangenschap, en rond de 30 a 40 jaar in het wild. Dat heeft te maken ook met de omgeving en de voeding die de papegaai krijgt. De Edelpapegaai staat erom bekend dat het redelijke tot zeer goede sprekers zijn en kunnen een woordenschat hebben van meer dan 500 woorden!

Bijzonderheden:

Rakan houdt van lekker kletsen en brabbelen, is dol op muziek. Als er muziek opstaat, dan krijgt en brabbelt hij vrolijk mee. Rakan kan met bijna 1 jaar oud al wat geluidjes en woordjes zeggen "uhoh" "oooo" "kusje" en "goed zo" zitten nu al in zijn vocabulair. Hij is heel nieuwsgierig, maar ook heel ondeugend. Alles wat hij te pakken kan krijgen pakt hij, en meestal moet het dan nog kapot ook. Als het weer goed genoeg is, gaat ie ook vaak mee even een rondje wandelen, of samen met mij even boodschappen doen. Dan kijkt hij zijn ogen uit naar alles wat er om hem heen gebeurt. Kortom, een hele hand vol aan zo'n beestje, maar ik zou hem voor geen goud willen ruilen of missen!

Post, Telegraaf en Telefoon

Door Peter van Iersel

Als je bij de naoorlogse geboortegolf hoort, dan herken je vast en zeker deze pagina, die jarenlang vooraan in elke telefoongids werd afgedrukt. Het was een vermaning om zuinig om te gaan met de beperkte capaciteit van het telefoonnet. Een telefoonbedrijf dat aanspoort om minder te bellen, dat is vandaag niet meer denkbaar. Maar als "boomer" blijf ik me toch verbazen over mensen die de hele dag met hun telefoon bezig zijn.

Toen we aan het Rooseveltplein kwamen wonen had zowat niemand thuis telefoon. Op het Korvelplein was een telefooncel en later ook in de René Norenburgstraat. Een brief naar een uithoek van het land kon meerdere dagen onderweg zijn, maar de lokale post was snel en goedkoop, tegen een lager tarief. En je kon op het postkantoor een telegram opgeven. Dat was duur. Elk woord en leesteken moest worden betaald. Het bericht werd per telex overgeseind naar het postkantoor in de stad van de geadresseerde. Vandaar werd het dan speciaal door een telegrambesteller per fiets, later per bromfiets, aan huis bezorgd.

Het telefoonsysteem van toen was, als je er nu op terugkijkt, pure "steampunk".

De zware, zwarte, bakelieten toestellen met draaischijf. De enorme telefooncentrales met eindeloze rekken vol luid ratelende hefdraaikiezers. En voor elk gelijktijdig gesprek moest een individueel paar koperdraden beschikbaar zijn. Als je een telefoonabonnement wilde afsluiten dan kwam je op een wachtlijst. Er moest eerst een nummer vrijkomen. Dat kon meer dan een jaar duren. Daarna werd je stoep opengebroken en een greppel gegraven om een kabel door te trekken. De huizen hadden standaard geen aansluiting.

Op de hoek van de Montgomerystraat zat de melkhandel van Toon Baak. De oude Romeinen hadden gelijk: "Nomen est omen", de naam

is een voorteken. De familie Baak was een baken in de wijk, waar je kon aankloppen om hulp. Ze hadden telefoon en in geval van nood kon je er bellen. Ik kan me één zo'n noodgeval herinneren.

Op een middag was een buurmeisje, terwijl ze even alleen thuis was, met een arm door een glazen ruit gevallen, waarbij ze haar pols had opengehaald. Ik was er zelf niet bij, maar mijn zusjes hebben me verteld wat er toen gebeurde. Het buurmeisje kwam, hevig bloedend, achterom gelopen. Mijn zusjes waren diep onder de indruk hoe mijn moeder de situatie aanpakte. Het buurmeisje werd in een stoel gezet, met haar gewonde arm

omhoog. Om haar bovenarm sloeg mijn moeder een theedoek waarvan ze twee tegenoverliggende punten samenknootte. Ze stak een houten roerlepel door deze lus en draaide daarmee de theedoek aan totdat er geen bloed meer uit de wond spoot. Intussen gaf ze mijn oudste zusje aanwijzingen om vlug naar Baak te lopen en te vragen om een ambulance te bellen, met spoed, wegens een slagaderlijke bloeding. De ambulance was er snel en met het buurmeisje is het helemaal gedgekomen. Toen ik thuis kwam was mijn moeder met een emmer chloorwater de bloedvlekken van het tuinpad aan het schrobben.

WEES

ZAKELIJK

DUIDELIJK

EN... KORT

IN UW

TELEFOONGESPREEKEN

Dat is in het belang

VAN UZELF EN

VAN ANDEREN

van **Beurden**

**POMPEN
ONDERHOUD**

dmp
administratie

dmp administratie
Dorith Looijkens Bierings RBC
Eikstraat 14, 5038 MP Tilburg
telefoon 06 54 39 12 21
info@dmp-administratie.nl
www.dmp-administratie.nl

MKB | ZZP | particulier
Ondersteuning bij uw belastingaangifte of administratie.
Informeel vrijblijvend naar een kostenopgave op maat.

Belastingaangiften | Toeslagen | Fiscale dienstverlening
Boekhouding | Jaarrekening | Loonadministratie

OPRUIMING GEBRUIKTE MEUBELS

- EETHOEKEN V.A. € 29,-
- KASTEN V.A. € 39,-
- BANKSTELLEN V.A. € 79,-
- Losse 2-zits BANKEN V.A. € 19,-
- SALONTAFELS V.A. € 14,-
- TAFELS V.A. € 17,-
- Losse STOELN V.A. € 1,-

Hét adres voor spotgoedkope meubels, woonaccessoires en vintage kleding

 **Peerke**

Winkel: Korvelseweg 159 - Tilburg
di t/m za open

Magazijn: Kapelmeesterlaan 114
do t/m za open

T. 013-53 59 858 • www.peerke.biz

Informatie van het AdvocatenCollectief

Door **mr. Merel Brouwers**
mr. Anna van Tol-Macharoblishvili



Mijn ex houdt mijn kinderen bij me weg

Het coronavirus heeft een grote impact gehad op de contacten tussen gescheiden ouders en hun kind(eren). Veel omgangsregelingen zijn wegens overheidsmaatregelen vermindert of helemaal opgeschort (gestopt): de ouders houden hun kind vaker en sneller thuis uit angst voor de risico's van het coronavirus. In gevallen wanneer de omgangsregeling al niet soepel loopt, wordt het virus door de ouders ook als excuus gebruikt om de omgangsregeling helemaal te stoppen. Veel ouders, in de praktijk vaak vaders, hebben hierdoor de afgelopen maanden steeds minder en minder contact met hun kind(eren).

Van ouders wordt verwacht dat wanneer zij uit elkaar gaan, zij samen afspraken maken over hun minderjarige kind(eren) en deze afspraken in een ouderschapsplan vastleggen. Soms is het maken van een ouderschapsplan zelfs wettelijk vereist, zoals bij een echtscheiding.

In de praktijk komt het geregeld voor dat een van de ouders (of soms beide ouders) zich niet houdt aan de gemaakte afspraken. Ondanks dat er veel aandacht wordt besteed aan de schadelijke gevolgen van het weghouden van de kinderen bij hun ouders, komt het toch vaak voor dat een ex partner geen contact of omgang toestaat tussen het kind en de andere ouder. Met name in de praktijk blijkt dat vaders zich vaak erg onmachtig voelen in deze situaties.

Ook wanneer de andere ouder geduld toont ten opzichte van de ex partner om niet meteen een strijd aan te gaan over (de nakoming van) de omgangsregeling of contact, kan dit de ouder uiteindelijk worden tegengeworpen. Want: hoe langer er geen contact is tussen de ouder en het kind, hoe meer het kind verwijderd raakt van deze ouder en er kans op ouderverstoting ontstaat. In dat geval wordt vaak geadviseerd om het contactherstel (zeer) langzaam op te starten. Het is daarom van belang om snel en adequaat te handelen op het moment dat een ex partner geen contact en/of omgang toestaat tussen u en kind!

Wat te doen:

* Ga in gesprek met uw ex-partner en vraag in het gesprek naar de reden voor de stopzetting van alle contact en naar wat de oplossing is volgens uw ex partner;

* Indien een gesprek niet tot een oplossing leidt, maar u heeft wel een uitspraak van de rechter waarin de omgangsregeling is opgenomen, bel de politie en geef door dat uw ex-partner zich niet houdt aan een gerechtelijke uitspraak;

* Indien een gesprek niet tot de oplossing leidt en/of de politie doet niets, neem zo spoedig mogelijk contact op met een familierecht advocaat. De advocaat kan tevens inschatten of een spoedprocedure nodig is om het contact/de omgangsregeling weer op gang te krijgen, eventueel met oplegging van dwangmiddelen zoals dwangsommen.

Als ouder bent u dus niet machteloos tegen een onwelwillende ex-partner, maar het is wel noodzaak om snel te handelen en om adequate (juridische) bijstand te hebben.

www.AdvocatenCollectieftilburg.nl

BRIEF VAN ONS WIES

Biste meense

Wè ist toch un gek jaor gewist. Mar toch nog de biste wense. Al zal ut vur veul meense aanders was. Mee die corona. Naa meuge ze s'avonds niemer naor bööte. En as er koffie drinkers komen, dan mar inne meens. Dè is toch nie om vol te houwe. Mar ut mot. Wilde nie ziek worre. Giestere kwam die zoon van ons ff langs. Hij had de kender tòosgelote en dè vrouwke van hum. Die ging un blòkske om mee de hond. Ut is om te janke. En as ge dè ziet op de tv dè zen gewone relschupers. Die wille gewoon de zaak verniele. Mar ik vond inn ding leuk op de tv. We kèëke aaltau naor de slimste meens. En wè denkte na. De snollebol-leke was de slimste. Goed hè, Uun echte Brabander. Wè zen we toch wir goed.

En wè denkte naa over de wenter. Dè bietje sneu was nie de moeite. Mar ut is nog lang nie vurbai. We kunne nog van alles krèège. Mar dan maag ut ok flink vrieze, want gao ut ongedierte kapot. Ik zelf heb net menne vriezer ontdooit de laoikes gewoon bööte zette un pan werm water erin. Dan is dè ok alwir gebeurd. Jè ge mot hooie as ut vriest. En naa wir lekker un stampot maoke mee un goei stuk worst. Van echt vliis. Ik mot dè nie hebbe van dè nep vliis. Ik hoop vur jullie allemaol dè ut vlug over is en det wij allemaol vlug unne spööt krège

Sommige meense zèn net as wolken
As ze vertrekke klaort ut op {den haag}

ONTDEK

SCOUTING

PVG

*Iedere week iets nieuws,
geks, spannends, uitdagends,
en avontuurlijks beleven: dat is Scouting!*



Zin in een vrijwilligersklus? Da's mooi, wij zoeken leiding voor onze Welpen!

Jongens en meisjes van 7 tot 11 jaar heten bij Scouting Welpen. Zij spelen in het Junglebookthema. Samen met Mowgli en Shanti beleven de welpen iedere week de spannendste avonturen in de Jungle.

Ben jij, of ken jij die persoon die graag met kinderen naar buiten gaat, en in teamverband leuke activiteiten organiseert voor deze leeftijdsgroep? Laat je uitdagen!

**Meer info of meteen aanmelden:
info@scouting-pvg.nl
www.scouting-pvg.nl**



Frans van Aarle
fotografie
www.fransvanaarle.nl
Tilburg *sinds* **1946**
'n begrip als het om foto's gaat

Extra dikke wijkkrant De Koppel? Ook die bezorgen de scouts

Tekst en foto door Ester van Zundert



TilburgJunior
kinderpersbureau



Bij scouting PVG leer je knopen leggen, speel je trefbal en maak je een kampvuur. En soms ... breng je samen kranten rond: wijkkrant De Koppel. Vorige keer zat in die krant iets bijzonders: kinderkrant Tilburg-Junior. 'Hé, dat is leuk', zegt Vanja (10). Samen met Lea (9), Iris (10) en Dewy (10) staat Vanja klaar om te helpen met het bezorgen van De Koppel. Ze hebben dat al een paar keer eerder gedaan. 'Het is best wel saai om te doen', zegt Lea. Iris: 'Maar we verdienen er geld mee.' Dewy: 'En daardoor kunnen we een leuker kamp maken.'

Oké, kranten bezorgen, vinden ze dus saai. Maar hé...

daar is niets van te merken! Als ze eenmaal aan het lopen zijn, kletsen Vanja, Lea, Dewy en Iris erop los. Ondertussen duwen ze wijkkranten in brievenbussen. 'Soms zit er een Nee-sticker bij de deur', zegt Vanja. 'Dan slaan we de brievenbus over.' Lea: 'Die mensen willen geen krant.'

Een bijbaantje als krantenbezorger is trouwens niet zonder gevaar. 'Ik ben een keer heel erg geschrokken', zegt Dewy. 'Ik deed een krant in de bus en een hond begon heel hard te blaffen. Hij trok ook aan de krant. Gelukkig was de deur dicht.' De ronde die het viertal loopt, duurt meestal anderhalf uur. Dan hebben ze 500 kranten bezorgd. Soms

door de regen en de wind, maar vandaag is het droog. Koud is het wel. 'Als we klaar zijn, gaan we terug naar het scoutinggebouw', zegt Vanja. 'Dan krijgen we ranja en iets lekkers.' Dewy: 'Als er kranten over zijn, lopen we daarna nog een andere ronde.' Nog een ronde? Weer anderhalf uur? Jazeker! Vanja: 'Met de hele scouting moeten we 10.000 kranten rondbrengen.' Iris: 'Kijk straks maar in de hal van het scoutinggebouw. Daar liggen vast nog een heleboel stapels.' Dewy: 'De oudste scouts gaan het verste weg. Ze gaan met de fiets en soms met de auto.' Krant hier, krant daar. Lezen ze de krant zelf ook? 'Uhm', zeggen ze alle vier en ze kijken elkaar aan. Nee, de krant lezen ze dus niet. Vanja kijkt nog een keer naar de pagina's van TilburgJunior: de extra krant in De Koppel. 'Maar dit vind ik wel heel leuk. Het gaat allemaal over kinderen. Ik denk dat ik dit wel ga lezen.'

Heb je de speciale editie met TilburgJunior gemist? Wil je die alsnog krijgen? Mail naar redactie@tilburgjunior.nl. De krant is gratis en scholen kunnen extra exemplaren aanvragen.

Betaald parkeren

Het is zover: voortaan betaald parkeren
In onze buurt. Nè niet in onze straat
Dat lijkt fortuinlijk, maar de tijd zal leren
Wat in zo'n zone als vanzelf ontstaat

Hoe dat vanaf het komende seizoen gaat
Laat zich wel raden. Dan stalt iedereen
Diens wagen in de Oerlese- of Groenstraat
De vrijplaats van Rayon Zuidwest 01

Dit leid ik af uit wat ik heb gelezen
Al heb ik vast gemist dan wel gewist
Wat heel het voortraject hiervan mocht wezen
Ik ben per slot geen automobilist

Zo wordt het langverwachte dat zal komen
Door mij vanuit een ooghoek waargenomen



Ko de Laat keerde in 2002 terug in de Oerlesestraat, waar hij eerder opgroeide. Hij werkt als schrijver, dichter, theatermaker en journalist (dit laatste voor Brabants Dagblad). Eerder schreef hij gedichten voor de Oud-Zuid Koerier.



Illustratie: Linda van Erve.

Linda is werkzaam als illustrator en woont in de wijk Sint Anna. Wil je meer van haar illustraties zien? Neem eens een bezoek aan www.instagram.com/lindavanerve



**Wijkkrant
De Koppel
graag!**

JA JA we hebben een sticker gemaakt die u op uw brievenbus kunt plakken naast uw NEE NEE sticker. Speciaal voor de mensen die geen reclame willen maar wel op de hoogte willen blijven van wat er zich in hun buurt allemaal afspeelt.

Stuur een mailtje naar redactie@wijkkrantdekoppel.nl en wij zorgen ervoor dat u een sticker krijgt!

Met FactoryTilburg op zoek naar het verhaal achter het nieuws

De wereld om ons heen zit vol met informatie. Je leest, hoort en ziet zoveel nieuws, dat ook over jouw wijk gaat. Maar wat is nou waar? Klopt het allemaal wel? Vaak hebben mensen ook een duidelijke mening over een onderwerp. Waar komt deze vandaan? Het kan zijn dat er iets op Facebook heeft gestaan, de buurman beweert iets zeker te weten of je hoort iets langs de lijn op het sportveld. FactoryTilburg kan het samen met jou uitzoeken.

FactoryTilburg trekt de wijk in om in gesprek te gaan met buurtbewoners. We willen weten wat er speelt en leeft en vooral waar inwoners hun vraagtekens bij zetten. Wat willen jullie wel eens uitgezocht hebben? Dit kan over van alles gaan. Van (online) uitspraken van Tilburgse politici, beleids-makers en belangenorganisaties tot beweringen die in de buurt de ronde doen. Zoals over afval op straat, de komst van een groot gebouw, een nieuwe verkeerssituatie of vergroening. Het project wordt gestart in de wijken Korvel en Heikant.

In samenwerking met Con-tourdeTwern sluiten twee medewerkers van Factory-Tilburg, Sanne van de Weerd en Jonas Jongerius, wekelijks aan bij plekken in de wijk waar buurtbewoners samenkomen. Tijdens deze gesprekken zoeken we uit wat er echt leeft in de wijk en waarvan inwoners willen weten wat er wel of niet waar is. Zet je ergens vraagtekens bij? Wil je weten of een nieuwsbericht of bewering klopt? Laat het dan vooral aan ons weten! Wij helpen je om dit samen uit te zoeken en delen de uitkomsten. We laten zien hoe

we dit doen, zodat je dit de volgende keer ook zelf kunt proberen.

Contact

We hopen binnenkort, na de lockdown, de wijk in te gaan en jullie te ontmoeten. Maar je kunt ons ook al eerder bereiken als je iets uitgezocht wil hebben. Stuur dan een mailtje naar factorytilburg@gmail.com of bel naar 06-12090979. Wij gaan samen met je aan de slag! Op onze website vind je nog meer over het project: www.factorytilburg.fhj.nl.

**FACTORY
TILBURG**

"De gemeente wil Tilburg gaan vergroenen. Maar ondertussen worden er wel bomen gekapt. Dat is toch raar!"

"Nog een woontoren erbij? Terwijl er een tekort is aan betaalbare starterswoningen!"

"Wat ligt er veel afval op straat. De gemeente moet veel vaker de containers en openbare prullenbakken legen."

"Leuk hoor die nieuwe parkjes in de stad, maar er is helemaal geen rekening gehouden met ouderen."



Jonas



Sanne



PUZZELEN

Twee kleine raadsel puzzels die hun oorsprong vinden in een tijdschrift uit 1890. Lees het stukje verderop in de krant voor de antwoorden.

Al zul je ons niet snel samen vinden, er is een woord dat ons kan binden



Raadselversje

Wij zijn met en zonder 'R' een dier.
De een wel één letter minder dan vier.
Gaat de een voor de ander niet op de vlucht,
de ander verplaatst zich het liefst door de lucht.
En al zie je ons zelden samen gaan,
de duif roept ons beide bij de naam.

Rara wie zijn wij?

Verrijk je wijk 2020



Wandverlichting in ontmoetingsruimte
Lokaal 5 opknappen (vervallen)
Beschilderen electriciteitskasten Rooseveltplein
Opendag buurtcentrum (vervallen)
Straatfeest bewoners Capucijnenstraat en mattheushof
Huur busje, transport jeugd/ouderen naar carnavals locatie.
Dwalen door sint Anna.
Nieuwjaarsreceptie.
Soep voor eenzame mensen.
Nieuwe Stede Moves diverse activiteiten voor kinderen in de wijk zoals st Nicolas feest, muziekavonden, e.d.
Bijdrage voor busreis ouderen.
Scharreldag op Rooseveltplein.(vervallen)
Halloween feest op vondelplein voor de kinderen (vervallen)
Buurtfeest halve maantje in de Korenbloemstraat
Ipv Kerstdiner bewoners wat lekkers gebracht en oliebolletjes
St nicolaasfeest kadotjes voor kinderen Rooseveltplein.
Presentjes voor eenzame mensen in de wijk.
Versiering voor kerst bij buurtcentrum en Rooseveltplein.

Wijkbestuur KWA

THEMA: UITWIJKEN

De wijk Oerle in de spotlights



Overzichtskaart Oerle 1952



Een Domus in de Edisonlaan
Coehorst Automobielen

Bouwplan oerle 1952

Door Dagmar Ebbeling

Na de oorlog verzezen er in heel Nederland wederopbouwwijken om het tekort aan woningen op te lossen. Zo werd Oerle, op de akkers, in de jaren vijftig als een heel nieuwe wijk neergezet met een gevarieerde invulling: verschillende typen woningen, ruimte voor winkels, scholen, parochie (Lidwinakerk) en veel openbaar groen.

De wijk is als geheel ontworpen. Diverse stedenbouwkundigen en architecten hebben deze wijk samen vormgegeven. Het doel was om niet alleen een antwoord te geven op het tekort aan woningen maar ook kwaliteit toe te voegen.



Zo zijn deze woningen aan de Professor Lorentzstraat destijds gebouwd als woning met een winkel.

De wijk is om de bestaande begraafplaats van Broekhoven II heen gelegd. Dit is goed te zien op de foto van de bouw van de wijk, de begraafplaats ligt in het midden. De foto is genomen vanaf de kerktoeren van Broekhoven II. Links is de ringbaan te zien, de flats staan er nog niet. Rechts is de professor Lorentzstraat in aanbouw te zien, met de woningen met kleine winkels op de hoek in aanbouw.



Een Domus in de Edisonlaan

Door Anita Zeeman

Een Domus is een beschermde woonvorm van het Leger des Heils voor dak- en thuisloze inwoners die nergens anders terecht kunnen. Ze hebben vaak psychische- en verslavingsproblemen. Ze krijgen 24-uurs begeleiding, een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste levensonderhoud. De zorgvraag van de bewoner staat centraal en er worden individuele afspraken gemaakt over middelengebruik.

Het Leger des Heils

Gesprek met Monique Netten, regiomanager Zuidoost (Brabant en Nijmegen e.o.)

De nieuwe Domus aan de Edisonlaan 15 is een vorm van beschermd wonen voor een kwetsbare groep dak- en thuislozen. De bewoners zijn verslaafd en hebben soms ook psychische problemen. Eerder zwierven ze overdag in Tilburg en omgeving op straat en 's-avonds zochten ze dan een plek in de nachtopvang. Ze hebben al veel meegemaakt. De meesten hebben geen contact meer met hun familie. Het geeft ze rust als ze een eigen, vaste woonplek hebben.

Het Leger des Heils biedt hen individuele, herstelgerichte begeleiding. Het herstel van het gewone leven is het doel: het opbouwen van een dag- en nachtritme, daginvulling en dergelijke. De hulp die bewoners nodig hebben varieert: onder andere hulp

bij het schoonhouden van hun kamer, het leren omgaan met geld en het oefenen met sociale vaardigheden. Bewoners mogen zijn wie ze zijn, met hun verslaving. Ze mogen na afspraken hierover op hun kamer gebruiken, niet op straat.

“Wij zijn er voor de mensen die tussen wal en schip vallen. Iedereen verdient een fijne woonplek. Dat is belangrijk voor dak- en thuislozen, maar ook voor de maatschappij. De bewoners zwerven dan niet meer op straat en dat zorgt voor minder overlast.”

Domus Tilburg staat in een woonwijk. Het is landelijk Kabinetsbeleid om mensen zoveel mogelijk in woonwijken op te vangen. Dat bevordert de sociale integratie en participatie. Er is in Tilburg niet veel keuze in geschikte gebouwen met een maatschappelijke

bestemming. In de nieuwe Domus zat voorheen de instelling Novadic-Kentron.

Het Leger des Heils begrijpt dat de buurt zich zorgen maakt. Er is contact met een afsprakencommissie en een breed samengestelde klankbordgroep. Wij werken samen aan een convenant met de buurtbewoners, het RIBW, politie, gemeente, Woonzorg en wijkraad. In dat convenant staan afspraken over de rechten en plichten van alle betrokken partijen bij het traject. Op eigen benen van het RIBW en de Domus in Broekhoven-Oerle.

De leden van de klankbordgroep blijven ook na opening van de Domus regelmatig bij elkaar komen. Eventuele overlast van de Domus en het RIBW wordt op deze wijze snel gesignaleerd en aangepakt. En er wordt door de gemeente een meldkaart met

telefoonnummers verspreid in de buurt. Daarop staan nummers die omwonenden kunnen bellen als er iets gebeurt op het gebied van overlast of veiligheid. Maar de meeste bewoners van de Domus zullen hun best willen doen in de buurt; ze hebben nu een dak boven hun hoofd en wonen prettig.

De Domus begint op 1 maart 2021 met 10 bewoners en dit wordt langzaam uitgebouwd naar 27 bewoners. Er is 24-uurs begeleiding. 's-Nachts is er een beveiliging. De voordeur is op slot, maar het is geen gevangenis. De bewoners zijn vrij om naar buiten te gaan. Het streven is dat ze om 23:00 uur binnen zijn, ook gezien het belang van een dag- en nachtritme. Maar als ze later thuis komen mogen ze gewoon naar binnen. Sommige bewoners blijven een half jaar, anderen hebben meerdere jaren nodig. Het is maatwerk, per individu wordt bekeken wat ze nodig hebben.

In de Domus is een gezamenlijke keuken, eetkamer en

woonkamer te vinden. De begeleiders zorgen ervoor dat de bewoners bezig kunnen hebben, zoals schoonmaken, koken en creatieve activiteiten. Er is een tuin; bewoners kunnen tuinieren, maar ook lekker buiten zitten. Sportactiviteiten zijn maatwerk, afhankelijk van wat bij iemand past. Sommigen doen vrijwilligerswerk of gaan naar de dagbesteding. In de Domus zijn ook kamers met een eigen keuken. Die zijn voor bewoners die oefenen in zelfstandig wonen. Ze moeten zelf hun kamer schoonhouden, boodschappen doen, koken, met hun financiën omgaan en dergelijke.

Op termijn wil Domus Tilburg graag activiteiten voor en met de buurt organiseren, zoals een buurtbarbecue. Afhankelijk van de op dat moment geldende coronamaatregelen zal Domus Tilburg dit najaar officieel worden geopend met een feestelijke activiteit voor de buurt.

Coehorst Automobielen, een familiebedrijf

Door Anita Zeeman

Coehorst Automobielen in de Radiostraat is in 1985 opgericht door Wil en Elle Coehorst. In 2014 hebben Wilco en Yvette Caljé de garage overgenomen. 'Wil kwam regelmatig binnenlopen, dat was heel gezellig. Hij is helaas voor de kerst overleden, we zullen hem missen.'

'De naam Coehorst hebben we behouden. Het is een begrip in Tilburg, het bedrijf staat goed bekend. De meeste klanten zijn gebleven. In 2008 hadden wij een bedrijfje overgenomen in het centrum van Tilburg, Autobedrijf Centraal. Het was een algemene garage, voor alle automerken. In 2014 konden we dit bedrijf overnemen. Dat was prettig, want het bedrijf is gespecialiseerd in twee merken, Volvo en Renault. De ontwikkelingen gaan zo snel, dan is het prettig dat je je maar op twee merken hoeft te richten. Het was een familiebedrijf en dat is het nu nog. Onze twee zoons werken ook hier. Hartstikke gezellig. Het is leuk, want de jongere generatie ziet andere dingen dan wij. Onze oudste zoon studeert HBO Automotive in Eindhoven. Onze jongste zoon volgt op het ROC de opleiding tot autotechnicus. Hij is helemaal gek van de racerij, Max Verstappen en computerspelletjes. En er werkt hier een leerling-monteur. Maar Wilco is de enige die alles kan. We weten niet of ze het bedrijf over

willen nemen, maar dat vinden we niet belangrijk. We zitten hier nog wel even. Het is een klein bedrijf. Hoewel wij ons richten op twee merken, kunnen buurtbewoners met een ander merk auto hier ook terecht. Maar de meeste klanten rijden



Volvo. Volvo-rijders zijn trouwe rijders, ze kunnen geen afscheid nemen van hun auto. Ze houden langer aan hun auto vast dan eigenaren van andere merken. Ze blijven hier lang in onderhoud. Wij hebben er zelfs een met 700.000 op de teller. Het contact met de klanten vinden wij allemaal fijn. Je krijgt een leuke band met je klanten. Ze vertellen over zichzelf, soms hebben ze een luisterend oor nodig. Het zijn korte lijntjes, wij kennen

de klant en de klant kent ons. Wilco legt uit wat het probleem met je auto is en waarom dat probleem er is. Onderhoud van je auto is belangrijk, hij gaat dan langer mee. We zijn gelukkig nog open. Reparatie, onderhoud, keuringen, dat loopt allemaal door. De verkoop van auto's gebeurt op afspraak. Klanten mogen nu niet in de showroom. Als ze een proefrit willen maken zet ik de auto aan de straat en geef ze de sleutel. Ik mag niet mee. Het is nu rustiger dan gewoonlijk. Dat geeft ons tijd om het hierbinnen op te knappen. Ik heb wel investeringen gedaan. Een nieuwe brug en een nieuw uitlijnapparaat. We kunnen nu efficiënter werken. Voor dieselauto's heb ik een deeltjesteller, die is volgend jaar verplicht. Deze meet deeltjes die een roetmeter niet ziet. Wij doen alles zelf, poetsen, kantine, administratie. Het nadeel is dat als je uitvalt er niemand is om het over te nemen. En als we op vakantie gaan zijn we gesloten.'

www.coehorst-automobielen.nl



Kim Pattiruhu Fotografie



Kim Pattiruhu Fotografie



Kim Pattiruhu Fotografie



Kim Pattiruhu Fotografie



Kim Pattiruhu Fotografie

OPLOSSING

Vriend des Huizes



U vraagt zich misschien ook wel eens af wat mensen vroeger 'ter verpozing' deden, toen er nog geen tv was en de winters langer duurden en kouder waren. Welnu, toen vermaakte men zich met tijdschriften voor het hele gezin, vol met bijbelse vertellingen, handige tips voor moeder de vrouw, en natuurlijk puzzels en raadsels. Op internet kun je nog volop van die oude ingebonden jaargangen van bijvoorbeeld 'De Vriend des Huizes' vinden. Ik doe er soms inspiratie op voor een nieuwe uitdaging voor de lezer van de Koppel. De twee raadsel/puzzels van deze en van de vorige editie zijn zo tot stand gekomen. Dat is nog te herkennen aan de stijl. Oh ja... de oplossing. **Zee, Roek, Koe.**

Tekst en Puzzels: John Segers

A U T O S E R V I C E K
B O O D S C H A P P E N
M E U B E L W I N K E L
T B R O E K H O V E N A
I O H M S T R A A T S M
L W B E T K O L E N O C
B E I S T R A T E N D A
U R W N L O E R L E E F
R I N I J K B U U R T L E
G G H O K E N N E S I P
E D I S O N L A A N S L
K W I K F I T S E I H N

AUTOSERVICE
BET KOLEN
BOODSCHAPPEN
BROEKHOVEN
BUURT
CAFÉ
EDISONLAAN
KWIKFIT
MEUBELWINKEL
OERLE
OHMSTRAAT
SO DELISH
STRATEN
TILBURG
WIJK
WINKELS

WOORDZOEKER

Puzzelcorner
Lekker puzzelen voor je plezier!

De buurtbewoners

Gesprek met Els Herrenberg

Iedereen is ervan overtuigd dat het belangrijk is dat kwetsbare mensen een plek hebben om te wonen. Maar is het verstandig om ze in een woonwijk te plaatsen? En waarom hier? In deze wijk wonen veel oudere mensen die hier zijn geboren en getogen. Daarnaast wonen er veel alleenstaande moeders en mensen die het ook niet zo gemakkelijk hebben.

Het pand grenst aan de Leijeburgh, een wooncentrum voor ouderen. Sommigen durven nu al amper naar buiten te gaan. Naast de Leyeburgh is een locatie van het RIBW waar jongeren die zo hun eigen problemen hebben wonen en worden begeleid. In de buurt is ook een migrantenopvang en er zijn enkele

safehouses te vinden. In april 2020 stonden Ankie van de Sande (omgevingsmanager van de gemeente Tilburg) en Linda Bijsterveld (locatiedirecteur Domus Tilburg) voor onze deur. Zij overhandigden de naaste burens van de Domus persoonlijk een bewonersbrief om uitleg te geven. De gemeente en het Leger des Heils zijn al sinds 2018 in overleg over de Domus. Het Leger des Heils heeft hier rondgekeken en besloot het pand te huren. De gemeente ging akkoord. Omdat het pand een maatschappelijke bestemming heeft, hoeft de gemeenteraad geen toestemming te geven. Ze hebben echter alleen gekeken naar de geschiktheid van het pand en niet naar de samenstelling van de wijk met het RIBW en de Leijeburgh als burens.

De gemeente heeft daar ook niet naar gekeken. Een gevoeligheidsanalyse die ze lieten uitvoeren leverde geen belemmeringen op. In oktober 2019 werd besloten dat ze dit pand mochten betrekken. Maar pas in april 2020 kreeg de buurt te horen dat de Domus hier kwam. Door Corona konden ze geen bijeenkomsten organiseren. Als ze het in november bekend hadden gemaakt had dat wel gekund. Dan geef je de buurtbewoners de kans om te reageren. Dat is onze grootste frustratie. We hebben dit namelijk ook al meegemaakt toen jaren geleden Novadic Kentron in hetzelfde pand gevestigd werd. Wij konden ook niets meer organiseren door corona, alleen een handtekeningactie en persoonlijk uitleg geven. Het is duidelijk dat de buurt weinig

vertrouwen in de gemeente heeft: 'Wij krijgen het weer, het doet maar. Wij hebben er toch niks over te zeggen.'

Alles was al geregeld, wij stonden voor een voldongen feit. Wij kregen het gevoel dat de gemeente het belang van de instelling boven dat van hun eigen inwoners stelt.

Er komen 27 personen in onze wijk te wonen die een potentieel risico vormen. Het zijn mensen met psychische en verslavingsproblemen. Binnen mogen de bewoners gebruiken. Voor hun drank en drugs moeten ze zelf zorgen. Dat kan problemen in de wijk opleveren. Dealers zullen hun weg naar onze wijk zeker weten te vinden. We hopen dat het aantal incidenten rondom de Domus mee zal vallen, maar er zal echt wel een keer iets gebeuren.

We hebben een tweesporenbeleid gevoerd. Aan de ene kant protest aantekenen en aan de andere kant de

veiligheid en leefbaarheid veiligstellen door samen met betrokken partijen aan een convenant te werken. We hebben hier maanden aan gewerkt met het Leger des Heils, de gemeente, het RIBW, de politie, Woonzorg en Wijkraad Zuiderkwartier. Eind februari wordt het convenant ondertekend, ook door de burgemeester. Net op tijd want 1 maart komen de eerste bewoners. In dat convenant staan de rechten en plichten van alle betrokkenen. Goede afspraken over leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijk. De samenwerking met de betrokken partijen verliep over het algemeen goed en we zijn blij dat we in ieder geval een convenant hebben.

Zijn we blij dat de Domus er komt? Nee maar we zullen vanaf 1 maart wel met elkaar moeten leren leven. En we blijven met alle betrokkenen in gesprek.



Kim Pattiruhu Fotografie



Kim Pattiruhu Fotografie

De gemeente

Gesprek met Rolph Dols, wethouder van Tilburg

De groep mensen met complexe problemen wordt steeds groter. Als er geen organisaties zijn die deze mensen opvangen, kunnen zij nergens terecht. Dan zwerven ze op straat en komen ze in de noodopvang. Dus de vraag of een Domus nodig is beantwoord ik met ja.

Ik heb hierin een dubbele rol. Ik ben wijkwethouder en ik heb zorg in mijn pakket. Vanuit de zorgkant is Domus Tilburg welkom. Maar dat de buurtbewoners er problemen mee hadden begrijp ik volkomen.

Het pand aan de Edisonlaan

heeft een maatschappelijke bestemming en daarmee kan het Leger des Heils er zonder een bestemmingsplanwijziging een Domus vestigen. Maar het is niet goed als ze er zomaar intrekken. Wij wilden de buurt daar goed over informeren. Dat was voor het Leger des Heils gelukkig niet anders.

De buurtbewoners waren niet blij, ze hadden veel vragen en zorgen. Dat hebben ze ook kenbaar gemaakt. Onlangs nog hebben 6 buurtbewoners spreekrecht gehad tijdens een gemeenteraadsvergadering. De rode draad van hun inbreng was dat ze zich zorgen maakten en dat ze geen Domus wilden. Ze hebben ook

juridische stappen ondernomen.

Het was een intensief traject om met de buurt tot goede afspraken te komen. Ik begreep de bezwaren van de buurtbewoners en heb veel nagedacht, getobd, over hoe ik het proces in de goede richting kon krijgen. Het algemeen belang stond in dit geval op gespannen voet met het buurtbelang. Dat vergt zorgvuldige communicatie. Als ik erop terugkijk denk ik dat een volgende keer hier meer tijd en ruimte voor moet zijn.

Er is een klankbordgroep ingesteld om een convenant op te stellen. Deze bestaat uit de

gemeente, de buurtbewoners, het Leger des Heils, het RIBW, de politie, de wijkraad en een woningcorporatie. Op verzoek van de buurtbewoners is er een onafhankelijke voorzitter aangesteld. In het convenant staan afspraken met betrekking tot leefbaarheid en veiligheid.

Langzamerhand kwam er zicht op afspraken waar iedereen mee akkoord kon gaan. We zijn naar elkaar toegegroeid, iedereen moest meebewegen. De buurtbewoners wilden graag dat de wethouder intensiever bij het proces betrokken werd. Vandaar dat ik bij meerdere bijeenkomsten aanwezig ben geweest en mee heb gekeken naar wat er wel en niet kon. Ook na opening van Domus blijft de klankbordgroep bestaan. We kunnen zo eventuele problemen snel signaleren

en aanpakken. Ondertussen heeft het Leger des Heils het pand aangepast. 1 maart gaat Domus open. 23 februari wordt het convenant getekend, ook door de burgemeester. De rechten en plichten van alle betrokkenen liggen erin vast.

Ik wil graag mijn waardering en complimenten uitspreken aan de buurtbewoners voor de constructieve manier waarop ze meegewerkt hebben aan de totstandkoming van dit convenant. Ik voel me verantwoordelijk voor de leefbaarheid van onze stad maar zeker ook van deze wijk. We blijven de ontwikkelingen in de gaten houden. Younes Nahnahi (wijkregisseur) en Ankie van de Sande (omgevingsmanager) in eerste instantie en ik als het nodig is.

Het is zo stil op het plein.

Door Pietjan Dusee

Ik liep er op weg naar de kleuterschool in de Tafelbergstraat elke dag langs. Dat weet ik maar dat herinner ik mij niet. Mijn oudste herinnering aan het Korvelplein is dat ik er samen met ene Ankie gepinkt liep, op weg naar de blokfluitles. Toen was het plein nog veel groter, althans in mijn beleving. Rond 1940 moeten de kasteleins van het café op hoek van het Korvelplein en de Korenbloemstraat dat ook gehad hebben want met een groot gevoel voor understatement noemde zij hun uitspanning Café Korvels Parkzicht. Het plein was ook wel iets groter maar om meer ruimte te maken voor het groeiende verkeer werden er wat stukken afgesneden en verscheen er een heus futuristisch (Shell) benzinstation, dat er tot de jaren '80 zou blijven. Korvelplein: 'de toegang tot het centrum.'

Moeders mooiste was het niet en is het niet, ondanks de aanwezigheid van een aantal bejubelde bomen. Toch maakte het op ons kinderen een grote indruk. Dat kwam natuurlijk ook door de aanwezigheid van de kiosk, voor mij vooral verbonden met de concerten van de L'Echo (des Montagnes), maar dat is een

familieding. De kiosk was voor ons zeker een symbool voor, in hedendaags jargon, ontmoeting en verbinding met de buurten rondom. 't Is sund dat het bewonerscomité haar pogingen om een nieuwe kiosk te realiseren op het plein in 2017, na 8 jaar ijveren, heeft moeten staken.

Ondanks de dominantie van de racebanen eromheen blijft het typisch Tilburgse driehoekige Korvelplein (linten en herdgangen) regelmatig gebruikt worden voor vertieren, relaxen, popconcertjes en een verdwaalde picknick. Edoch een bruisend wijkhart zal het ook daarna niet meer zijn. Ook niet met Koninginnedag of andere 'religieuze' hoogtijdagen. Het wordt steeds stiller op het plein en steeds drukker eromheen.

"Hij veroorzaakt geen overlast," zegt de man van de gemeente"

"Er is nog geen enkele klacht binnengekomen en het pleintje kan nog als pleintje gebruikt worden. Dus hij mag daar blijven." Rigo Korvelplein eigenste dakloze zit dan al enkele weken onder de eik; dakloos omdat zijn hondje Pina



foto: Kim Pattiruhu

niet mee naar opvang mag. Hij krijgt talloze stukjes steun van de buurt en de mensen komen langs voor een praatje of een hart onder riem. Het is dan najaar 2017 en dan komt onherroepelijk de winter en daalt de rust weer over het pleintje. Het pleintje fungeert dan als agora voor de Filosofische Kring Korvel. Mannen die onder het genot van grote blikken De Klokbier dagelijks redetwisten over de nieuwe inzichten omtrent Plato en Aristoteles. Ze kunnen er later op de middag vermoeid en

nogal verslagen bij zitten. Zo'n debat kost kruim, dat moge duidelijk zijn. En het trekt ook een ander soort publiek aan. Naar het schijnt voor een aanzienlijk deel zwervers uit Oost-Europa. Overlast door drugs, drank, geweld, steekpartij of diefstal: de mensen durven het pleintje niet meer op. Dan grijpt de gemeente in. Er verschijnen een groot aantal gebodsborden en camera's. In 1981 bij het 75jarig jubileum van de Gemeentelijke Reiniging wordt op het plein een samengesteld beeldhouwwerk van Matthew Filipowski

geplaatst. Het staat er nu nog steeds en lijkt van symbolische waarde. Het is zo stil op het plein, het Korvelplein. Het is rigoureuus en troosteloos schoongeveegd.

Pietjan Dusee (1953)

Is schrijver, dramaturg, coach voor theater en dans. Zijn theaterteksten zijn terug te vinden bij gezelschappen als Drie Ons, Zuidelijk Toneel, ZT Hollandia, Wetten van Kepler, Theater Artemis en Afslag Eindhoven. Hij is geboren en getogen op Korvel. Contact: pdusee@home.nl



All-inclusive

Optimale ontwikkeling

Betrokken team

SPELEN, LEREN, ONTDEKKEN, GROEIEN, ONTWIKKELEN, ONTMOETEN

Bent u op zoek naar professionele kinderopvang en/of BSO?



Diepenstraat 97 - Tilburg
 013 - 463 33 33
 info@dekorveltuin.nl
 www.dekorveltuin.nl

ContourdeTwern

De Koppel

Je hoeft het niet alleen te doen,
wij helpen je graag!

Je kunt ook contact opnemen met de collega's van het AdviesPunt van ContourdeTwern.

Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 t/m 17.00 uur via 013 549 86 46.

Het gewone leven staat al een tijdje op z'n kop. We zien veel minder mensen en veel dagelijkse activiteiten gaan niet meer door. Verveling, niet lekker in je vel zitten, eenzaamheid, het zijn gevoelens waar je nu extra last van kunt hebben. Geldt dat voor jou?

En weet je soms even niet meer waar je 't moet zoeken? Neem dan contact op met een van onze gezichten in de buurt. Ze zijn beschikbaar en denken graag met je mee. Denk bijvoorbeeld aan:

- Behoeftte aan een luisterend oor.
- Het vinden van een wandelmaatje.

- Op uitnodiging een kopje koffie drinken in het Wijkcentrum.
- Digitaal andere wijkbewoners ontmoeten (leren hoe je dat kunt doen).
- Stimulans om actief en betrokken te blijven.
- Vragen over administratie en regelzaken.

Woon je in Korvel, Westend of st. Anna? Schroom dan niet om contact op te nemen met:

Ingrid van den Hout
Individueel
Ondersteuner



ingridvandenhout@contourdetwern.nl
06 105 25 976
Werkdagen: maan- dins- en donderdag

Jenny Schram
Sociaal werker



jennyschram@contourdetwern.nl
06 176 42 971
Werkdagen maandag t/m woensdag

Jacoline Pijl
Buurtondersteuner
Korvel Zuid



jacolinepijl@contourdetwern.nl
06 129 36 850
Werkdagen maandag t/m donderdag

Aurora van Schijndel
Centrumcoördinator
Nieuwe Stede



auroavanschijndel@contourdetwern.nl
06 235 74 524
Werkdagen maandag t/m vrijdag

Woon je in Trouwlaan, Uitvindersbuurt of Oerle? Schroom dan niet om contact op te nemen met:

Petra Schreuders
Sociaal werker



petraschreuders@contourdetwern.nl
06 199 81 726
Werkdagen: maan-, dins- en donderdag

Debbie Sondag
Buurtondersteuner
Oerle



debbiesondag@contourdetwern.nl
06 227 61 369
Werkdagen maandag t/m woensdag

Sander Evers
Junior
jongerenwerker R-Newt



sander@r-newt.nl
06 235 44 700
Werkdagen dinsdag en donderdag

Lezen, schrijven, rekenen
of computergebruik.
Iedereen kan het leren...

Of deze collega's die werkzaam zijn in alle gebieden:

Edith Herculeijns
Sociaal werker



edithherculeijns@contourdetwern.nl
06 231 41 104
Werkdagen: maandag t/m donderdag

Rina van Ierland
Sociaal werker
Zuiderkwartier



rinavanierland@contourdetwern.nl
06 164 69 985
Werkdagen maandag en woensdag

Willeke Sloot
Mantelzorgconsulent
Tilburg Zuid



willekesloot@contourdetwern.nl
06 346 23 064
Werkdagen maan- dins- en donderdag



Voettocht van Tilburg naar Rome in 333 dagen

Deel 2

Tekst en foto's door Stijn Oosterling

Na Koblenz, tijdens een pauze loopt een Turkse vrouw voorbij. Ik vraag in het Turks 'Hallo, hoe gaat het?' Ze begint meteen te lachen. Ze zegt 'Goed, en hoe gaat het met u?', en 'Güle güle' (ga met een lach). Mensen gaan open als je probeert in hun taal te spreken.

Op een camping komt een man me na een praatje pinda's, fruit en flesjes bier brengen. Als ik vertrek word ik door drie verschillende campinggasten teruggeroepen. Mijn mobiel aan de oplaadpaal laten zitten. Ze hebben goed op me gelet. Ik zie een aantal keer een tor op zijn rug liggen. Help ze weer op hun pootjes te staan. Wist ik veel dat ze aan hun einde zijn. Hun taak zit erop. Zo gaan ze.

Bij Mainz aan de rivier zie ik onderhoudsmedewerkers bezig met de vuilniszakken in het park. Een opent de houders, twee rijdt de wagen erheen, drie haalt de volle zak eruit en gooit hem in de laadbak, vier brengt een nieuwe zak aan.

Een oude man vraagt even later waar ik vandaan kom. 'Nederland', zeg ik. Hij is achtennegentig jaar. Hij bewaakte in de Tweede Wereldoorlog de militaire vliegbasis Gilze-Rijen. Hitler was een misdadiger. Hij wilde al die Schweinhunden overleven. Hij loopt wel tien keer verder, 'nu moet ik echt

gaan', maar een meter verder draait hij zich om en zegt 'en nog wat ...' en vertelt weer verder. Na dik een uur is hij weg.

In Heidelberg passeer ik een jongeman met korte broek en op blote voeten en met elektronische detentie. Hij glimlacht, het apparaatje aan zijn been is zijn ereteken. Als ik cruiseschepen zie besluit ik ook een stukje te doen, heerlijk glijden over het water met een bakje koffie. Een cadeautje van 15 km voor mijn verjaardag. Enkele Duitse dames zitten om elf uur al aan een groot glas bier.

Ik eet me die avond rond aan rijpe pruimen, met als gevolg een wel heel vlotte stoelgang 's ochtends. Gedoucht en een handwasje gedaan, onderbroek en handdoek, op het gras gelegd om te drogen. Na een uur lopen bedacht dat ze nu wel droog zullen zijn. Vergeten mee te nemen. Mijn last wordt zo steeds lichter. Ik kijk later in een spiegelende ruit. In plaats van mijn uitrusting achter te laten, kan ik

beter afvallen, bedenk ik me. Zeker twintig kilo teveel aan mijn lijf.

Een vrouw jocht voorbij en stopt. Ze huilt, ik vraag of het gaat, ze stort haar hart uit, burn-out, ongelukkig. 'Aan jou kan ik het kwijt, ik zie je toch niet meer terug.' Ze zwaait nog. Siegped komt naast me zitten. Een lang gesprek in een onverstaanbaar dialect, maar ik begrijp alles, een zoon die niet deugt, geslaagde kleinkinderen, zijn leven. Bij het afscheid ineens tranen in zijn ogen. Geeft me twintig euro om iets lekkers te eten op zijn kosten. Ik dank hem. Je moet mensen ook de kans geven iets voor je te doen.

De hele reis al problemen met mijn voeten: blaren, hielspoor, achillespees. In Heilbronn stuur ik mijn grote rugzak terug met de tent. Verder met een kleine rugzak met het noodzakelijke. Geen kamperen meer, slapen in de open lucht. Het voelt als een nederlaag.

Eind juli. Mijn moeder is gevallen. Ze is negenenachtig. Videobellen, het lijkt goed te gaan. Ik hoef niet terug. Maar alles is ineens heel betrekkelijk. Wat doe ik hier? 'Nee, blijf jij maar lopen ...' Een week later. Mijn oudste broer belt. Een hersenbloeding, moeder zal nog enkele uren tot enkele dagen leven. Ik huil in het open veld, voel me machteloos, verward.

Veertien uur met de trein terug. Te laat, ze kan niet meer praten, op tijd, ze leeft nog. Gezegd wat ik wilde zeggen, ik hou van je, gebeden. Allemaal erbij, samen afscheid nemen, ze was nog bij kennis. Alleen nog knijpen met haar hand. Ja, ik wil die palliatieve sedatie. Haar laatste adem is een stil briesje, een indrukwekkend moment. Het is goed zo. Overleden een dag voor mijn verjaardag, op de verjaardag van mijn broer. Dan de drukte, geregeld, de be-



grafenis, de kerk, het huis moet leeg. Kleine frustraties, eensgezind, te snel, te langzaam, wie neemt wat, tranen, grappen, een borrel. Kun je het goed of verkeerd doen? Een mooie uitvaartmis. De humor van mijn moeder, bijgezet in het graf van mijn vader: 'Eindelijk boven Jan' staat erop het graf. Door corona geen knuffels van familie, afstand houden, geen koffietafel. Gebrekkig afscheid,

onvoldaan gevoel.

Ik kan met een broer meerijden naar Zuid-Duitsland, waar ik ben geëindigd. Het klopt niet met mijn gevoel. Ik wil ook niet blijven, maar met mijn gedachten alleen zijn. Het landschap schiet voorbij. Wat een afstand afgelegd! Verder naar Rome. Volgende Koppel deel 3.



Horizontaal

- Sciencefiction (2)
- Slee (2)
- En omstreken (2)
- Schoft (6)
- Krant (2)
- Groente (6)
- Gelijk (6)
- Europese Gemeenschap (2)
- Als (6)
- Rivier in Rusland (2)
- Retweet (2)
- Namelijk (2)

Verticaal

- Rolschaats (5)
- Reeds (2)
- Boek (5)
- Grond om boerderij (3)
- ___ en Sien (2)
- Muzieknoot (2)
- Pers. voornaamwoord (2)
- Mythologische figuur (5)
- Tijdelijk (2)
- Vol op het ___ gaan (5)
- Rivier in Friesland (2)
- De Nederlandsche Bank (3)
- In oprichting (2)
- Voegwoord (Frans) (2)

Nog heel even geduld...

en je kunt snel weer korvelen!

korvel-besterd.nl

BLOEMEN/TUIN
en **DOE HET ZELF**
Van Beurden Hoveniers
Bloemenhandel 't Laar

AUTO'S en FIETSEN

Auto Blaschke
Swapfiets
Tekman Wereldbikes

DIENSTVERLENING

Benu Apotheek
Allround Makelaardij
Accountantskantoor Cevezet
Huisartsenpraktijk Korvel
Praktijk voor Psychologie en Seksuologie
Kringloop Korvel
Deta Company
Berte Advocaten
De Eend rijopleidingen
Korvelrepair
Tilburgse Tailor
Verkeersschool Tilburg
Maes Hypotheken
Lefdynamics
Kantoor Mr. Van Zijl
Jonas Administratie
Fysiotherapie Flenter
Flextra groep
De Wasknijper
De Groot Service
Candy
Medical Kineticss
Accountantskantoor Cevezet
Power Buddies

MODE

Zsa Zsa's vintage shop
Terre des hommes
Hoed&Hoed
De Ruilwinkel
Kolvari

ETEN en DRINKEN

Albert Heijn
Albalad
Jumbo
Nettorama
Eurobakker
Avondwinkel Korvel
Bakkerij Hicret
Versmarkt de Zon
Asiana Superstore
Wisla Supermarkt
Wijnkoperij van Bilsen
Slagerij Hein Hendriks
Avtar Supermarkt
Anders nog iets
Supermarkt Barake
Casa Cheorghé
Erciyes

SPORT en VRIJE TIJD

Zelfverdedigingsinstituut 013
Zadelmakerij en Ruitersport Gierman
Paaldansstudio & Dance Centre

WONEN

Huïsmans Makelaardij
Gordijnatelier Lianti
Idacon
Peerke Meubels
van Herwaarden
Chiqwonen

LIFESTYLE en GEZONDHEID

Biceps Shop
Top Chiro Tilburg

HOBBY'S en CADEAUS

Jumper Tilburg Huisdierendiscount
Warhammer Games Workshop
De malle heks / Zwaard en Volk
Action

MEDIA en APPARATUUR

Lebara
Dreamsat
Mini Max Telecom
Foto Frans van Aarle
GSM World 35
Diggers Recordstore

COSMETICA en VERZORGING

Viva Kapper
Kapper Kovan
Flawless Studio
Malik Kapsalon
Kapper Fatih
De Tandenableker
VN Nails
Tribal trading bv Tattoo/piercing
Trekpleister
Tattoo G
Nails By Rosa
Kruidvat
Kapsalon Schuurkes
Prima Derma
Studio TAT
Herenkapsalon Aziz
Gina's Haircuts & Go
Beauty by Bibi
Llias Coiffure

HORECA

Satékid
Burger Business
Shahba
Berlijn Café
Indian Palace
Ten Sum Restaurant
New York Pizza
Dwars Hotdogbar
Shoarma Bosporus
Eetsalon van Iersel
Broodjeszaak Sranang
San Kee
Eethuis Kabila
Antalya Shoarma
Chicken Square
Aras Grillhuis
Ijstijd en de Krul
Eetcafé d'n Engel
Domino's Pizza
Coffeshop Level
Coffeshop Maximillian
Cafeteria de Pan
Tasty Saigon
Café 't Laar

SCHOENEN en TASSEN

Schoenmakerij Harrie
Pijnenburg Schoenen

winkellint

KORVEL

Effe loskoppelen

Door Esther Bruls

Hallo, ik ben Esther Bruls. In 1987 ben ik in Tilburg komen studeren, voor het eerst woonde ik in een bruisende grote stad en ik had er een keigoede studietijd. In die jaren heb ik meerdere studentenkamers in alle uithoeken binnen de Ringbanen versleten dus ik heb de stad behoorlijk goed leren kennen. Na mijn afstuderen ben ik in Tilburg blijven hangen. Samen met mijn man woon ik nu al meer dan twintig jaar in deze wijk, eerst in St. Anna, nu onder de Berkdijk vlak bij Het Laar.



Als levenscoach heb ik een praktijk aan huis. Ik ondersteun mensen bij allerhande levensvragen of problemen, waarbij we samen het eigen gedrag en de oude patronen onder de loep nemen. Na bewustwording leer je belemmeringen herkennen en oude pijn erkennen. Door vervolgens bewust keuzes te maken krijg je meer flow in je leven.

In een coachingsgesprek zet je eigenlijk figuurlijk een stap achteruit wat vaak al flink helpt, je ziet de dingen in een ander, een

groter perspectief. Je bent minder geïdentificeerd met het probleem, de twijfel, de onrust. Ontkoppelen is daar eigenlijk wel een mooi woord voor. Dat wil ik de komende edities in de Koppel gaan doen, situaties, problemen of dilemma's ont-koppelen. Wie weet heb jij als lezer er iets aan, herken je er iets in, of snap je dan beter hoe het bij iemand anders kan functioneren. Is er een onderwerp dat jij graag in deze rubriek ziet, of heb je een vraag, laat het me weten (kan uiteraard ook anoniem). Houdoe!
www.estherbruls.nu

Kèkt dan òk èùt

Een anekdote:

Ik sta met mijn fiets voor een verkeerslicht te wachten als rechts een kind en moeder achter elkaar komen aanfietzen. Het meisje, een jaar of tien schat ik, stopt braaf voor rood. Moeder is wat slomer met afremmen, raakt het taludje, kiept bijna met fiets en al om en begint gefrustreerd op het kind te foeteren. Het meisje kijkt om, een mondhoek lichtjes omhooggetrokken in een laconieke glimlach, onze blikken kruisen elkaar. Als ik groen krijg en achter hen langs fiets, hoor ik moeders nog bozig nazinderen: 'Kèkt dan òk èùt.'

Ken je dat ook, dat je een kort lontje hebt, en dat afreageert op iemand anders? Je hebt slecht geslapen, je zorgen gemaakt, het is druk op je werk, je hebt niet eens tijd om even op de bank te relaxen. Voor je het doorhebt, reageer je snibbig op je kind of je partner. Terwijl het hun schuld niet is, zeker niet als je zelf met je hoofd met andere dingen bezig was. Dus waarom doe je dat? Ik weet het antwoord niet, dat is voor iedereen weer verschillend. Ik hoop alleen dat deze moeder later tegen haar kind kan zeggen dat ze het zo niet bedoelde, dat ze zelf had moeten uitkijken. Met een sorry erbij. Want het meisje kan wel denken 'ach, het is ons moeder maar', maar

misschien voelt ze ook een steek vanbinnen. Dat haar moeder altijd zo foertert, zo boos op haar is.

En als je je herkent in dat korte lontje, hoe maak je dan je irritatiefactor weer kleiner? Het zou een flinke brok irritatie kunnen schelen als je meer tijd voor jezelf kon nemen. En dat hoeft niet perse meteen een hele avond of weekend te zijn, of een hele vakantie. Gewoon even diep in en uitademen. En nog een keer, en nog een keer. Toen ik nog op een druk kantoor werkte, trok ik me wel eens terug op de wc. Gewoon lekker even zitten en tot rust komen. Even opladen en weer door.

Nu ga ik, wanneer ik daar de behoefte toe voel, op de grond liggen. Op mijn pluizige vloerkleed, dekentje over me heen. Ik zet mijn telefoon op vliegstand en de timer op 10 minuten. Dan liggen. Gewoon liggen. Niets meer en niets minder. De eerste keer is dat vreselijk. Ik wilde op die telefoon kijken, opstaan, iets gaan doen, allesbehalve liggen. De tweede keer ging al beter. Nu geniet ik ervan, het is een zalg relaxmoment voor mezelf waarin ik niets hoeft. Niet hoeft na te denken, niet hoeft te bewegen. Gewoon mag liggen. Dan zijn die tien minuten

super waardevol. Ook dat is loskoppelen. Even pas op de plaats maken, even jezelf tien minuten gunnen. Even quality time met jezelf. Dan zie je misschien ook dat stoplicht op tijd.

SPOTLIGHT

Diggers Recordstore plaatst elke week op Facebook een album in de spotlight. Albums die eens in de toplijsten stonden en nu vergeten zijn. Zonde en dus geven zij ze de aandacht die ze nodig hebben. Kent u deze al?

Surprise - Zeer Oude Klanken En Heel Nieuwe Geluiden

Zeer oude klanken en heel nieuwe geluiden... Dat klinkt interessant. Als je het album gaat luisteren is dan ook niets minder waar. Een avantgardistisch improvisatorisch geheel waar de meesten 'nee dankjewel' tegen zeggen. Het album van de Bredase Surprise werd dan in de jaren 70 ook niet super goed ontvangen. Men beweert zelfs dat oprichter van de groep Ed van der Meer de Walcheren de laatste 250 copies van zijn limited edition album in de Noordzee gooide omdat hij er zo erg klaar mee was. Het was pas decennia later, toen er een heruitgave in 2002 werd uitgebracht, dat men de muziek van de groep plots erg begon te waarderen. Ineens waren die resterende 250 copies, die niet in de Noordzee waren beland, erg kostbaar. En wij hebben er zo een mogen bemachtigen. Benieuwd hoe het klinkt? Eddie beschrijft het zelf als "Turkse blues, free-jazz en elektronische geluiden". Beluister hieronder een nummertje van het album. Luister op www.youtu.be/CFJZ2UhaZhc Of ga naar www.diggersrecordstore.nl/zeer-oude-klanken-en-heel-nieuwe-geluiden/



Diggers RECORD STORE

diggersrecordstore.nl



Aangenaam leven met Het Laar

Bij Het Laar stellen we ons dagelijks de vraag: wat kunnen we samen doen om er voor u een aangename dag van te maken? Een dag die het waard is om geleefd te worden. Samen met Het Laar blijft u langer zelfstandig. Wist u bijvoorbeeld dat Het Laar ook thuiszorg en dagbesteding biedt?

Of het nu gaat om wonen, zorg, eten en drinken of bijvoorbeeld kunst en cultuur, Het Laar zet zich in om u het leven te laten leiden zoals u dat wenst.



Het Laar | Aangenaam

Voor meer informatie, kijk op onze website: www.hetlaar.nl of bel: 013 465 77 00

DRINGEND REDACTIELEDEN GEZOCHT

Mail naar: reactie@wijkkrantdekoppel.nl

Houdt u ook graag zelf de regie over uw eigen leven?

Door **Mevr. Mr. Aefke (A.M.G.) van de Garde**,
kandidaat-notaris



Het is belangrijk om op tijd na te denken wie uw zaken mag regelen indien u (deels) wilsonbekwaam wordt door bijvoorbeeld dementie. Uiteraard kunnen er ook andere aanleidingen zijn waardoor u uw wilsbekwaamheid verliest. Wanneer u de wilsbekwaamheid verliest, kunt u veel zaken niet meer regelen. Om de zaken in die situatie toch goed geregeld te hebben, is het belangrijk om hierop voorbereid te zijn door bijvoorbeeld het opstellen van een levenstestament.

Te laat voor een levenstestament

Indien u niet tijdig een levenstestament heeft opgesteld, maar u de financiën niet goed meer zelf kunt beheren, kan op uw verzoek of op verzoek van een familielid door de kantonrechter een bewindvoerder benoemd worden, die vanaf het moment van de benoeming uw bezittingen beheert. Met betrekking tot uw niet-financiële zaken, zoals verzorging of verpleging, kan een mentor worden benoemd. De kantonrechter kan er ook voor kiezen om één persoon zowel tot bewindvoerder als mentor te benoemen.

Het is ook mogelijk dat er een curator wordt benoemd. De curator handelt als bewindvoerder en mentor in één. Hij/zij behartigt dus zowel de vermogensrechtelijke als de niet-vermogensrechtelijke belangen. Het grote verschil met bewind en mentorschap is dat u in dat geval geen zelfstandige beslissingen meer mag nemen, er is altijd toestemming van de curator nodig.

Wettelijke plicht van de notaris

Notarissen zijn wettelijk verplicht om te bepalen of een cliënt wilsbekwaam is en dus de gevolgen van het ondertekenen van een akte kan overzien. Dit doet de notaris in eerste instantie door met de cliënt in gesprek te gaan. Soms is er aanleiding voor een (nadere) beoordeling van die wilsbekwaamheid. Indien een notaris twijfelt over de wilsbekwaamheid van zijn of haar cliënt, dan zal er een advies worden ingewonnen bij een onafhankelijke arts. Dit is dus niet de eigen huisarts of de eigen geriater. Wanneer de notaris vaststelt dat u wilsonbekwaam bent, zal de notaris dienst weigeren.

Wie regelt uw zaken als u wilsonbekwaam wordt door bijvoorbeeld ziekte of dementie?

Om ervoor te zorgen dat een ander uw vermogensrechtelijke en/of medische belangen nog kan behartigen wanneer u dit zelf niet meer kunt, is het mogelijk om een levenstestament op te laten stellen. U kunt hierin bijvoorbeeld uw echtgenoot of uw kind(eren) aanwijzen als gevolmachtigde(n). Uiteraard kan ook een goede vriend als gevolmachtigde optreden. Het is van belang dat u de gevolmachtigde wel volledig vertrouwt, vanwege de verregaande bevoegdheden die hij krijgt.

Ook wanneer u gehuwd bent in gemeenschap van goederen is het opstellen van een levenstestament aan te raden. Er heerst op dat punt nog onduidelijkheid merken wij in de praktijk. Veel mensen denken, onterecht, dat zij in dat geval al namens elkaar kunnen handelen. Ter voorkoming van de gang naar de rechter kunt u dus een levenstestament op laten stellen. U bepaalt in dat geval zelf wie de zeggenschap krijgt en houdt daarmee zelf de regel over uw eigen leven.

Wilt u uw zaken graag op tijd goed regelen en zelf de regie houden?

Neem dan contact met ons op via **013-532 11 55** of via **info@notaristilburg.nl**



De Kerf & Van Sprang uw notarissen in Tilburg Wij adviseren u zorgvuldig bij het opstellen van een samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden of levenstestament. Wilt u een testament opmaken of heeft u een verklaring van erfrecht of estateplanningsadvies nodig? Onze (kandidaat-)notarissen hebben veel persoonlijke aandacht voor u. Het eerste gesprek bij ons is gratis!



PERSOONLIJKE AANPAK



BETROKKEN BIJ UW ZAAK



TRANSPARANTE TARIEVEN & OFFERTES

Afspraak maken? **013 - 532 11 55** Spoorlaan 402, 5038 CG Tilburg, www.notaristilburg.nl

Voor u gelezen

Een beloofd land - Barack Obama

Door **Wim Werker & Monique de Wit**

Hij was de 44e president van de Verenigde Staten van Amerika. Hij heeft, in mijn ogen, een bijzonder boek geschreven. Het handelt over zijn privé leven maar ook en met name over zijn politieke carrière. Obama is een begenadigd schrijver vind ik en met name heb ik genoten over de kleine dingen in zijn leven. Zijn huwelijk met Michelle en het leven en opgroeien van zijn dochters. Hij schrijft daar met veel liefde over waardoor te merken is hoe belangrijk dat voor hem is.



Het politieke deel is het ruimst beschreven. Veelal met punten en komma's worden dingen uitgelegd: welke strategie er gebruikt gaat worden en welke bergen er allemaal beklommen moeten worden om alle plannen tot een goed einde te brengen. Wat mij telkens weer verbaasde, was de motivatie die je moet hebben om zo'n ambt te ambiëren. Het is ploeteren van het begin tot het einde.

De tegenstellingen tussen democraten en republikeinen zijn feitelijk onoverbrugbaar. Hetzelfde wat tot ons is gekomen tijdens de ambtsperiode van zijn opvolger, de 45e president, wiens naam ik niet zal noemen want ik ben net zo blij dat hij eindelijk weg is. Al met al een mooi en lijvig boek van ruim 800 bladzijden, uitgegeven door Hollands Diep in Amsterdam onder isbn 9789048840748. Geniet ervan!

Uitvaartbegeleiding

Harriet van der Vleuten



T 013 592 00 48



Iedere uitvaart bijzonder

www.harrietvandervleuten.nl

Henriette Ronnerstraat 19, 5038 KH Tilburg

6			4				9
2		5	8				
	1		7				4
						4	
			5		1		3 7
1	8						
	6		9				
						7 8	
4	5		1		3		2

Kunstenaars & ontwerpers gezocht voor kunstopdracht Korvel Vooruit

Ondernemersvereniging Korvel Vooruit is een samenwerkingsverband tussen alle ondernemers gevestigd aan het Korvellint in Tilburg. Dit gebied beslaat de omgeving Korvelseweg, Korvelplein, Sint Annaplein, Lieve Vrouweplein, Zomerstraat en Laarstraat. De vereniging bestond 100 jaar in 2019. Om dit te vieren werd een boek uitgegeven, geschreven door stadshistoricus Ronald Peeters, en ontving de vereniging als cadeau een financiële bijdrage voor de ontwikkeling van een kunstwerk in de buurt.

Winkellint
KORVEL 100 jaar

Oproep

Het Winkellint Korvel is een levendige omgeving waarin veel verschillende culturen zijn te vinden en het een komen en gaan is naar de vele bedrijven die er gevestigd zijn. De ondernemersvereniging zet zich in nauwe samenwerking met de bewonersvereniging in voor een goed woon- en werkklimaat in de buurt.

De ondernemersvereniging is op zoek naar Tilburgse kunstenaars en ontwerpers die interesse hebben in het maken van een schetsopdracht voor een kunstwerk in het Korvellint. Het kunstwerk kan gaan bestaan uit een enkel object op een nog nader te bepalen locatie of een serie kleine ingrepen in de buurt.

Procedure

De ondernemersvereniging wil drie kunstenaars selecteren voor het maken van een schetsontwerp en roept daarom kunstenaars op om een motivatiebrief te sturen met een link naar de website en een cv. Voor de selectie van de kunstenaars is een commissie in het leven geroepen die bestaat uit ondernemers en bewoners uit de wijk.

Financieel

Per schetsontwerp bedraagt de vergoeding 500,- euro. Voor het definitief ontwerp en de uitvoering is, onder voorbehoud van verkregen subsidie en sponsoring, 15.000,- euro beschikbaar. Alle bedragen zijn ex btw.

Uitgangspunten

Het ontwerp leidt tot een toegankelijk kunstwerk in de openbare ruimte. Het wordt een integraal onderdeel van een multifunctioneel gebied. Het kan bestaan uit één object, maar ook uit verschillende repeterende elementen die als routing dienen.

Trefwoorden: korvel manifest <https://korvel-besterd.nl/korvel/> multicultureel; werelds winkellint; veelzijdigheid; verblijfskwaliteit; een cadeau voor iedereen. Het kunstwerk dient onderhoudsvriendelijk, veilig en vandalisbestendig te zijn.

Interesse?

Stuur voor 15 maart een motivatiebrief van maximaal 1 A4 en een link naar je website en cv naar info@korvel-besterd.nl Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat je al ideeën of ontwerpen indient.

Xantijne's Jungle Fever

De Olifantspoot

Door Xantijne Plantijne

Deze plant komt van oorsprong voor in Mexico en draagt de officiële naam *Beaucarnea recurvata*. De Olifantspoot is een plant die zijn naam eer aan doet: het onderste gedeelte van de stam lijkt op de poot van een olifant.

In de dikke onderkant van de stam slaat hij een water-voorraad op voor droge tijden en wordt daarom bestempeld als een makkelijke kamerplant omdat hij weinig water nodig heeft (beter te weinig dan te veel). Hij heeft een kegelvormige stam met lange, lintvormige bladeren die vanuit een kroon sierlijk naar beneden vallen. In zijn natuurlijke omgeving kan hij een boom van maar liefst 6 tot 10 meter hoog worden met verschillende vertakkingen. Ben maar niet bang: in de woonkamer zal hij deze hoogtes niet bereiken aangezien hij een zeer trage groeier is.

Ondanks dat hij oorspronkelijk in een zeer specifiek klimaat groeit, kan hij zich heel goed aanpassen aan de omstandigheden van je woonkamer. Dit aanpassingsvermogen neemt af naarmate hij ouder wordt dus dat is wel iets om rekening mee te houden bij de aanschaf van een Olifantspoot van tientallen jaren oud. Hij staat graag op een lichte, zonnige plek. Hij houdt van warmte zonder te veel temperatuurwisselingen. Ook kan hij tegen een droge luchtvochtigheid dus in de winter een plekje bij een verwarming in de buurt, is geen probleem.

In het voorjaar zal het nieuwe groeiseizoen weer beginnen en kan je hem weer steeds iets meer water geven; zeker als je wilt dat je plant gaat groeien. Hij hoeft bijna nooit verpot te worden. Dit komt omdat ook



foto: Decorum.nl

de wortels langzaam groeien. Ook voeding of verse aarde is bijna niet nodig omdat hij zo traag groeit. Te veel plantenvoeding kan zelfs schade aan de wortels veroorzaken. De Olifantspoot kan ook bloeien ook al zal dat in je woonkamer bijna nooit voorkomen. Vermeerderen doet hij vanuit het zaad dat na de bloei gevormd wordt. Stekken is geen goede optie bij deze plant. Het krijgen van dorre bladeren is een natuurlijk proces waarbij oud blad afsterft en nieuw blad aangemaakt wordt. De dode bladeren kan je eruit knippen. Pas wel op voor paper-cuts (snijwondjes) want de randjes van de mooie slierten van bladeren kunnen scherp zijn. Verder is hij niet erg bevattelijk voor ziekten.

Al met al is de Olifantspoot een zeer fraaie plant om in je huis te hebben en makkelijk in de verzorging. Zo makkelijk is het om groen in je huis te halen!

Drukkerij



Hultermans bv

Calandhof 4,
5025 DP Tilburg

T. 013 - 542 25 87
www.drukkerijhultermans.nl

grote collectie in trouw- en geboortekaartjes!

**Bestel de
Proefbox!**

Bestel nu
3 maaltijden
voor maar

€ 15,00

Eten met gemak is anders dan gewone

bezorgdiensten. Onze maaltijden zijn vers bereid, veilig en gezond. U proeft dat er met zorg voor u is gekookt en we bezorgen de gerechten altijd met een glimlach bij u thuis. Probeer het nu zelf!



Kipsaté



Erwtensoepp



Tongsschar & zalm



Boerenkool

Bestellen? Bel Edwin en Marina Smits.

Tel.: 013-82 00 954 smits@etenmetgemak.nl
etenmetgemak.nl De Wouwerd 39, Udenhout



Edwin & Marina
eten met gemak!

Steun je favoriete kok en pre-order Tilburgs kookboek 'Kok in Lockdown'

Toen op 16 oktober de horeca zijn deuren moest sluiten, bedacht horecaondernemer Rien van Linschoten een plan: een Tilburgs kookboek maken, samen met chefs en andere vakmensen uit de stad. De koks kunnen hun passie nu niet uitoefenen en met dit boek wilde Rien ze iets geven. Al snel bleek dat het omgekeerde ook het geval was. En daar kan iedereen binnenkort van meegenieten.



Monarh, foto Tommy de Lange

Misschien heb je er al iets over gehoord of gezien op social media: Kok in Lockdown. Een passieproject van Rien en schrijfster Annemieke Friesen. Maar zo niet; het wordt een kookboek met maar liefst veertig signature dish recepten van chefs, voornamelijk uit Tilburgse horecazaken. Annemieke vult aan; 'Het wordt veel meer dan een kookboek namelijk een uniek tijdsdocument van de periode van de 2e lockdown. Naast de recepten is er plaats voor ontroerende en inspirerende portretten over de chefs'. In beeld gebracht door vijf topfotografen; Frans LaHaye, Roos Pierson, Tommy de Lange, Ron Tetteroo en Jostijn Ligtoet.

Deelnemers

We zijn trots op alle deelnemers. Voor deze wijkkrant lichten we er graag een paar in het bijzonder toe. Dieuwertje van Hotdogbar Dwars, Paul Kappé van Monarh, Lucas Smits van The Wasted Chef, Ivo Barac van Kolektivo en Remco van Dunnen van café Berlijn. Op kokinlockdown.nl vind je de lijst met alle deelnemers.

Rondje langs de zaken

Van versoepeling lijkt helaas nog geen sprake. De komende tijd gaat Rien nog eens langs de zaken om te zien hoe het nu met ze gaat en te horen wat ze zoal meemaken. Alle

leuke, gekke of misschien schrijnende anekdotes die ontstaan door het het afhalen en bezorgen deelt hij op Facebook en Instagram. Leuk om te lezen en op te reageren. Zo kunnen we de chefs en restaurants samen een hart onder de riem steken, tot ze eindelijk hun deuren weer voor ons mogen openen.

Hotdogbar Dwars

Zo op het eerste gezicht lijkt Dieuwertje Vorstenbosch een vreemde eend in de bijt tussen alle opgeleide koks in het boek. Schijn bedriegt, het vuur in de ogen van deze foodie laait net zo snel op als ze begint te vertellen over haar creaties en haar eigentijdse zaak op de Korvelseweg. Niet gek dat de zaken goed gaan, Dieuwertje is heel kieskeurig op haar inkoop en ze maakt idioot lekkere hotdogs. Tijdens de coronatijd heeft ze het met haar team drukker dan ooit. Misschien zie je ze wel eens door de wijk gaan, op haar wielrenfiets. Wel goed opletten, want ze is zo voorbij.

Steun je favoriete Tilburgse kok

De opbrengst van het boek gaat naar een goed doel; een weeshuis dat Riens eigen vader jaren geleden is gestart in Nepal. Daar is de nood door de gevolgen van Corona nu enorm hoog. Met het geld dat het boek oplevert kunnen de weeskinderen gaan studeren, dat is enorm belangrijk. Voor veel chefs was dit goede doel juist de reden om mee te doen. Maar Rien wil ook graag iets doen voor de chefs. Als je het boek via de site bestelt, mag je jouw favoriete kok of restaurant vermelden. De kok met de meeste stemmen, krijgt een geweldige verrassing. Wat dan? 'Dat houd ik nog even geheim,' lacht Rien. 'Maar het is een prijs die elke kok enorm zal waarderen, dat weet ik zeker.'

Er wordt op dit moment hard gewerkt om het boek zo snel mogelijk in de schappen te krijgen, we hopen daarbij op april. Maar zoals je een gerecht met tijd, liefde en aandacht bereidt, geldt dat ook voor het maken van dit boek. Om het wachten wat te verzachten, is het boek vanaf nu alvast als pre-order te bestellen via www.kokinlockdown.nl.

Berlijn

Remco van Dunnen met zijn prachthond Puck, al jaren te vinden bij het o zo gezellige (buurt)café Berlijn op de Korvel. Puck is een heel bijzondere hond, want Remco kreeg haar van zijn collega's en van de vaste gasten van Berlijn. Remco is helemaal gek van de bbq. Alles met rook is te gek. In het boek kan je lezen hoe Remco het voor elkaar kreeg in Austin, Texas bij 'Franklin Barbecue' binnen te komen en wat hij aan kookkunst van zijn tante Annie heeft geleerd.

Monarh

Paul Kappé is waarschijnlijk de enige sterrenchef die zelf nooit eerder in een sterrenzaak heeft gewerkt. De uitzondering op de regel. Paul doet veel op gevoel, hij heeft een uitzonderlijk talent. Maar zijn succes alleen aan dat talent ophangen, daar doen we hem wel mee tekort. Paul is een echt praktijkmens, een creatieveling die altijd wil blijven leren. 'Goed rondkijken, de vrijheid nemen om dingen uit te proberen, leren van

fouten, nadenken over hoogte en diepte in de presentatie en hoe het anders kan.' In het boek leren we nog wat meer over Paul.

Kolektivo en The Wasted Chef

Er zijn nog meer koks uit deze buurt die in het boek komen. Ivo Barac, de eigenaar van Kolektivo op de Trouwlaan. Ivo woonde en werkte al jaren in Nederland, toen hij de geuren van de dampende pannen van vroeger thuis begon te missen. 'Daarom maak ik ze nu zelf. Voor mijn gasten in het restaurant, maar ook voor feesten, bruiloften of recepties.' Tijdens de Corona heeft hij zijn zaak omgebouwd tot winkeltje en hij is druk bezig met een webshop. Een paar straten verder is de uitvalsbasis van The Wasted Chef. De bakfiets met logo staat in de voortuin: dat valt lekker op. Lucas Smits, de kok achter de Wasted Chef, bereidt het liefst langzaam gegaarde gerechten. Dat doet hij bij mensen thuis, op feesten en partijen of in restaurants waarvoor hij af en toe wordt ingehuurd.



Dwars



Berlijn, foto's Roos Pierson